



Jaargang 3, nr.3

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

20-1-2023



Bij de dienst van 22 januari

In deze dienst gaat Ds. Yvonne Schoonhoven voor.

We lezen Matteüs 4 : 12-22, over de roeping van de eerste discipelen.

"Roeping" is het thema van deze dienst. Voelen wij ons vandaag de dag ook "geroepen"? En zo ja, waartoe dan?

Een toepasselijk thema, aangezien we in deze dienst vier ambtsdragers mogen herbevestigen: Anneke Rodenburg en Cees Kok (ouderlingen), Cobie Plantinga en Jos van den Boogert (diakenen).

Ook vieren we de maaltijd van de Heer.

Zondag 15 januari

"Doe Goed, Zoek Recht" was het thema van de oecumenische dienst van zondag 15 januari. We vierden samen met de Lucaskerk in de Bethelkerk. Rond 12:00 uur begon de eerste Pot Luck Lunch. Op initiatief van de groep 'ouders van jonge kinderen' gingen we samen eten. Iedereen had iets meegebracht om het dan met elkaar te delen.

Aansluitend gingen de kinderen samen met Yvonne en Willy over bidden praten. De volwassenen bleven samen met Annabell om over gebed te spreken.

Al met al een zeer geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Pastor Annabell de Jong



Vertrouwenspersonen

Veilige kerk

Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers.

Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen wil dat er een plek is waar gemeenteleden met dergelijke klachten terecht kunnen.

Er zijn daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Vertrouwenspersonen voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen:

Bas Gravendeel en Nel van Bodegom.

Om contact op te nemen mail naar: vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl



Centraal Meldpunt Overlijden

Het Centraal Meldpunt Overlijden voor de gehele PGV is Loes Hössen, pastoraal assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd voorganger bij uitvaarten. Het zal natuurlijk gebeuren dat een pastor is betrokken bij de laatste levensfase van een gemeentelid. In dat geval zal de familie direct contact met betreffende pastor opnemen in geval van overlijden of zal de familie de uitvaartondernemer vragen om dit te doen.

In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld. Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de familie contact leggen met een beschikbare voorganger.

Het telefoonnummer is: **06-30137975**, e-mail: uitvaarten.pkn.vld@gmail.com

Het is zover: de Bethelmannen gaan zingen!

De Bethelmannen gaan op zaterdag 21 januari zingen o.l.v. Edwin Vooijs. Net zoals voorgaande jaren beginnen we dan 's middags om 13.30 uur met de inloop waarna we om 14.00 uur beginnen met de repetitie. Om 16.30 uur kunnen we dan met de uitvoering in de kerkzaal beginnen die uiteraard zoals gewoonlijk door de partners, vrienden, bekenden en wie maar wil, bijgewoond kan worden. We hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,
Monique Roessen, Bert van der Meer en Chris Mooij



Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op zondag 5 februari a.s. hebben we de actie voor de Voedselbank.

Dit keer willen we u vragen om een **Pot Chocopasta of Pindakaas** mee te brengen. Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor Meer dan één pot mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt helpen maken. Er worden momenteel in Vlaardingen meer dan 200 cliënten per week geholpen.

De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling en voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.

Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende ophalen voor alle cliënten!

Zondag 8 januari jl. hebben we 41 pakjes kaas van u mogen ontvangen.

Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op zaterdag 4 februari a.s. tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de Bethelkerk aanwezig uw bijdrage af geven.



Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Als u de Voedselbank met een gift zou willen steunen dan kunt u het overmaken naar de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank.

Informatie:

Jos van den Boogert, tel. 0638315155

KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden)

Vierde woensdagochtend van de maand, 25 januari 2023



Op woensdag 25 januari om 10:30 uur bent u weer van harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk.

Aansluitend is er een lunch en daarvoor kunt u zich opgeven bij:

Cobie Plantinga tel. 010-4347162 of mailadres:

cobieplantinga@hotmail.com Of bij Anneke Rodenburg tel. 010-4340055.

Geloofsgesprek 26 januari om 19:30 uur



Thema: Kun je als weldenkend mens nog in God geloven?



Vooraankondiging

Hemels Filmfestival 2023

2023 Hemels Filmfestivalposter (1)

Op vier locaties van de Protestantse kerken in Vlaardingen laten we vier films zien die tot een gesprek uitnodigen. Een goede gelegenheid om eens iemand mee te nemen; je buurman, je collega of iemand die je van het sporten kent. Je koopt een kaartje voor €10,- en je krijgt er een tweede kaartje gratis bij. Na de film is er voldoende tijd om er met elkaar nog even over door te praten onder het genot van een hapje en drankje.

PROGRAMMA:

7 februari 2023: **The Yak in the Classroom**

Dit poëtische drama gaat over een jonge moderne leerkracht in Bhutan en bewijst dat je weinig nodig hebt om gelukkig te zijn.
> Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen

10 februari 2023: **The two popes**

Op een belangrijk keerpunt voor de katholieke kerk sluit paus Benedictus XVI onverwacht vriendschap met de toekomstige paus Franciscus.
> De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen

14 februari 2023: **Hors Normes**

Een Franse tragikomische film waarin een man die een centrum runt voor jonge mensen met autisme, worstelt met complexe gevallen, crisissen en druk van de inspectie.
> Rehobothkerk, Billitonlaan 106, Vlaardingen

17 februari 2023: **Into the Wild**

Een waargebeurd drama over een jonge atleet die na zijn studie alles opgaf om naar Alaska te lopen en daar in de wildernis te gaan wonen.
> Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47A, Vlaardingen

AANVANG:

Alle films starten om **20.00 uur**. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren geopend en ben je van harte welkom. Het is prettig als je je vooraf aanmeldt via hemelsfilmfestival@gmail.com.

ENTREE:

Je koopt een kaartje voor €10,- en je krijgt er een tweede kaartje gratis bij. Eventueel kun je ook een los kaartje voor €5,- kopen.

Voor meer informatie over het filmfestival: dewindwijzer.nl/hemelsfilmfestival/ of scan de QR code.



We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Donderdagactiviteiten

Overzicht van alle donderdag-activiteiten:

1^e donderdag: Bethelcafé

2^e donderdag: Troostkantine

3^e donderdag: Bethelcafé

4^e donderdag: geloofsgesprek 26 januari, 23 februari en 23 maart

Agenda:

Zondag 22 januari Heilig Avondmaal, herbevestiging ambtsdragers

Dienst – ds. Yvonne Schoonhoven 10.00 uur

Maandag 23 januari

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Woensdag 25 januari

Koffie met lunch 10.30 uur

Donderdag 26 januari

Holy Shit Geloofsgesprek 19.30 uur

Zondag 29 januari

Dienst – Metta Wierenga 10.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Ik kijk van een afstand naar jou.

(Jack de Koster)

Ik kijk van een afstand naar jou.

Ik zie je scharrelen
met je strakke schouders,
krom gebogen.

Je kijkt naar de grond, naar wat onder je is.
Het lijkt als vast,
maar voel jij dat ook?
Ik kom dichterbij om je beter te kunnen zien.

Ik ga naast je staan.
Ik wil zien wat jij ziet
en je blik vangen om je te helpen
verder dan vandaag te kijken.

Hoe laat ik jou dat zien en
maak ik je los van waar jouw blik op vastzit.
Ik heb niet meer dan wat brood en vis.
En toch geloof ik dat het meer kan worden
en aan jou toekomst kan bieden
niet door mij, of door het eten,
maar door Hem die mij gezonden heeft.

Hier is het, neem en eet
het zal je goed doen.
En dan... dan kijken we samen verder.

