

Jaargang 3, nr.10

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

10-3-2023



Bij de dienst van 12 maart

In deze dienst gaat Rob van Mourik voor.

De wereld op z'n kop.

Kijk je wel eens naar dingen en denk je dan; 'dit klopt niet?' Bijvoorbeeld een foutje in een tekening of een tegel die anders ligt dan alle andere er omheen. Soms zien we situaties in het dagelijks leven waarvan we ook het gevoel krijgen dat er iets niet in orde is, het klopt niet.

Komende zondag lezen we met elkaar Gen 1:26-31 en Romeinen 5:1-12 en kijken we naar de wereld en naar onszelf, want kloppen de dingen wel die ze zien, of staan de dingen verkeerd, fout of misschien wel op z'n kop?

Heilig Avondmaal met glutenvrij brood

In verband met het avondmaal vieren kwam deze vraag naar boven: zijn er misschien mensen die liever glutenvrij brood ontvangen? Dan mag u dat doorgeven aan Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl



Vooraankondiging gezamenlijke vieringen in de Stille Week

We gaan samen vieren! In de stille week gaan we een tweetal diensten samen met de wijkgemeente Holy vieren. Met elkaar trekken wij op weg naar Pasen.

Op Witte Donderdag zijn er twee diensten, een in de wijkgemeente Holy en een in de wijkgemeente Ambacht-Oost. In beide diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd en zoeken wij in de liturgie verbinding met elkaar. Deze dienst begint om 19:00 uur Goede vrijdag vieren wij een gezamenlijke dienst in de Bethelkerk.

Voorgangers in deze dienst die om 19:00 uur begint, zijn ds. Yvonne Schoonhoven en ds. Hugo Habekotté.

De Paaswake is in kerkcentrum Holy. Voorgangers in deze dienst zijn Annabell de Jong en Petra Nijboer. Deze dienst begint om 21:00 uur.

De Paasochtend dienst vieren we weer in de Bethelkerk, om 09:45 uur met het zingen van Paasliederen en om 10:00 uur het begin van de dienst. In deze dienst werkt het Community Gospel Choir mee.

Avondgebed Woensdag 15 maart

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de Bijbel.

Deze Woensdag valt midden in de geuzenweek, een week met als thema: Kwetsbare Vrijheid.

Thema: 'gekwetste vrijheid, verloren onbevangingheid'

Via muziek, beelden, stilte en gebed proberen we wegen te vinden om datgene wat versteend geraakt is weer in te laten stromen.....

Wegen om datgene in en om ons, wat te donker lijkt, terug te leiden naar het licht van de Ander en van Elkaar.

Liturg: Eva Susan van der Ploeg

Muziek:

zang: Lianne van Rijn

piano: Hans Treurniet

klarinet: Richard Hendriks

inoefenen liederen met ons koor: Niec Saarloos

prachtige teksten: Huub Oosterhuis

Aanvang: 19.30 uur

Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube

Bethelkerk Vlaardingen



Klein meisje – Esther Veerman

Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.



Vespers in de Bethelkerk

(iedere derde zondag van de maand, behalve juni, juli, augustus)

Zondagmiddag 19 maart 2023 om 17.00 uur

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Bethelkerk Vlaardingen

Voorganger: ds. Nico Paap

Thema: Jona 2

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2022/2023 gaat het over 'kleine profeten'.

Jona is aan de beurt, vandaag Jona 2.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Het boekje Jona: een profetenverhaal in proza, met daarin een poëtisch gedeelte: een gebed als psalm. Het centrale thema is Gods onbepaalde macht en Barmhartigheid. In contrast staat daarmee de kleinzieligheid van Jona. Hij wil de verwoesting van de goddeloze stad Ninevé met eigen ogen zien maar de bewoners komen tot inkeer en God spaart hen. Wanneer Jona zijn teleurstelling daarover toont wijst God hem terecht.

Wie weet zijn ook wij mensen zoals Jona....

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten

mail: corkees29@gmail.com

tel: 06 25108182

40 dagen kalender

De kalender kost minimaal € 2,- per stuk en wordt contant afgerekend bij aanschaf (collectebonnen mogen ook), te koop ingaande zondag 19 februari bij de erediensten (zondags en bij de avondgebeden). Ook te koop op de maandagochtend van 9-12 uur via de kosteres of iemand van de klussenclub.

Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u contact met mij opnemen via tel. 06 2510 8182 of email:

keesnieuwstraten@ambachtoost.nl

Ik zorg dan dat u de kalender thuisbezorgd krijgt.

Ik wens u en jullie een mooie en inspirerende 40-dagentijd toe, op weg naar Pasen, en hoop dat de kalender daarin mag bijdragen.

Koop 'm, lees 'm, geef 'm weg als cadeautje.....

U steunt daarmee ook de Vastenactie.

Kees Nieuwstraten, samensteller



Bloemenpot

Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er een bos bloemen op het podium staat.

Deze is bedoeld ter bemoediging of als groet vanuit onze gemeente aan iemand die dat op dat moment even nodig heeft.

De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die komende zondag bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Wijkdiaconie



Violen

Wij danken u hartelijk voor het kopen van de violen. Er kan nu een mooi bedrag overgemaakt worden naar de Wijkkas.

Zaterdagochtend 11 maart, tussen 10:00 en 10:30 uur kunt u de violen ophalen in de Bethelkerk.

Lukt dit echter niet dan kunt u ze zondagmorgen na de kerk meenemen.

Ada Mooij

Jeugdwerkonderzoek

Vorig jaar startten we met het jeugdwerkonderzoek binnen de Protestantse Gemeente Vlaardingen, en nu is deze bijna klaar. De laatste puntjes worden op de i's gezet en de laatste conclusies worden uitgeschreven. En, bij een onderzoek hoort ook een presentatie van de resultaten.

Op dinsdag 14 maart om 20:00 zijn jullie van harte welkom bij deze presentatie in de Bethelkerk.

Behoor je zelf tot de jeugd of ben je een medewerker in het kinder- of jeugdwerk, wees van harte welkom om de avond bij te wonen, aanmelden hoeft niet. Daarnaast zijn ook andere gemeenteleden en kerkenraadsleden van harte welkom tijdens deze avond.

Rob van Mourik

'IEDER LEVEN IS EEN BOEK WAARD'

LEVENSBEOEKEN SCHRIJVEN
IN DE WINDWIJZER



Levensboeken schrijven van start

Komende donderdag 16 maart is de eerste bijeenkomst Levensverhalen schrijven in de Windwijzer.

Lijkt het je ook leuk om herinneringen op te halen en de balans op te maken van je leven?

Of twijfel je of het iets voor je is? Je bent van harte welkom om op donderdag 16 maart mee te doen.

We beginnen om 12.30 uur met een lunch. Daarna geven Rob van Herwaarden en ik een korte introductie op het thema.

Vervolgens delen we met elkaar herinneringen aan de hand van een spel.

De andere bijeenkomsten zijn op donderdag 23 maart, 30 maart en 6 april.

De bijeenkomsten duren tot 15.15 uur. De kosten voor de lunch en materialen zijn

€ 6,-- per bijeenkomst. Voor vragen of meer informatie kan je contact met mij opnemen via hannekeblom@dewindwijzer.nl of stuur een bericht naar 06-57323416.

Een hartelijke groet, **Hanneke Blom**



We zijn hard bezig met vergroenen!

Er zijn iedere dag en wellicht ook avonden mensen nodig en aanwezig... Wil je meehelpen, o.a. ook met schilderen:

aanmelden@ambachtoost.nl

Kees Sterrenburg



Met deze rode muts op hun hoofd wordt over het kluswerk heel wat bekokstoofd!

Rode mutsenploegen, druk in de weer

onder toezien van een echte bouwheer.

Geen muziek van het orgel maar van een zaag,

zo vordert het isoleren van de Bethelkerk gestaag.

Het duurt nog wel even voor er een einde komt aan dit gezwoeg,
maar dan heb je ook wat, met dank aan de Rode Mutsenploeg!

HHS



Zorg voor het Bethelkerkorgel

Trudie Poot heeft van haar voorjaarsvakantie werk gemaakt. Ze heeft de gouden ornamenten schoongemaakt en van een nieuwe frisse verflaag voorzien. Hier staat ze 3 hoog op de steiger in de top van het liturgisch centrum.

Bij de isolatie werkzaamheden komt er extra stof vrij en we horen daar terechte zorgen over. We hebben een tweetal ingrijpende beschermingsmaatregelen genomen. De eerste is het inblazen van schone lucht van uit de jeugdzaal. Met een forse ventilator maken we overdruk in de orgelruimte zodat eventueel stof in de kerkzaal het orgel niet kan bereiken. De tweede actie is het plaatsen van een groot gordijn voor het liturgisch centrum. Met een takel wordt dit gedurende werkdagen opgehesen. Tijdens diensten wordt het doek verwijderd.

Jaap Beekman



Ventilator in de jeugdzaal



Worteldoek van 8 x 8 meter



Donderdag 16 maart

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

Maart = Geuzenmaand: steek de (juiste) vlag uit!

Het is altijd een bijzonder gezicht om in maart door Vlaardingen te fietsen en op allerlei kerken, scholen, winkels en huizen de Geuzenvlag te zien!

Het is maart: hoogste tijd om de vlag weer op te zoeken en de hele maand op te hangen!

Mocht u nog geen vlag hebben: via de site

www.geuzenmaand.nl/ kunt u een vlag bestellen voor 7.50 euro!

Misschien hebt u de vlag Vlaardingen 750 jaar hangen: die kan de rest van het jaar ook nog. Laten we ons in maart richten op de herinnering aan de Geuzen en invulling geven aan het thema 'kwetsbare vrijheid'. Op de website vindt u het bijzondere programma dat we hebben samengesteld. U bent bij alle bijeenkomsten van harte welkom!

Ineke Nieuwstraten

Kliederkerk maart

12 Maart is het weer tijd voor de volgende Kliederkerk, en deze keer hebben de kinderen voorrang! Dus ouders, we maken er voor jullie kroost een mooie middag van. Maar wees niet bang, ook voor ouders hebben we genoeg leuks om van te genieten. Want wat zou er gebeuren als we de kinderen eens voor laten gaan, zouden er leuke en mooie dingen kunnen gaan gebeuren?

Dit en andere dingen gaan we samen ontdekken tijdens de Kliederkerk van maart: 'Kinderen voorrang'.

Kliederkerk begint om 15:00 met het ontdekken van welke activiteiten we deze keer gaan beleven. We sluiten Kliederkerk af met een gezamenlijk hapje en drankje.

Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die niet of niet veel meer in de kerk komen. Door de laagdrempelige opzet is Kliederkerk ontzettend leuk voor een brede groep mensen, niet-kerkelijk, kerkelijk of zoekende. Bij Kliederkerk er is altijd iets voor je te vinden, kom langs of neem iemand mee.

Kliederkerk is in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.

Mail voor meer info naar kliederkerkvlaardingen@gmail.com

Rob van Mourik



Buurtbezem Oud Ambacht

Samen voor een schonere buurt!

Elke 2e zaterdag van de maand (11 maart) van 10 – 12 uur. Start vanaf de Bethelkerk, waar we elkaar ontmoeten, koffie drinken en aan de slag gaan.

Lentemarkt

Ambacht-Oost organiseert weer onze jaarlijkse Lentemarkt en wat zo leuk is: met medewerking van de Rehobothwijk!!

En wel op zaterdag 15 april van 09.30 uur tot 13.30 uur.

Ruim uw zolder, kasten, berging maar lekker op, wij maken er weer anderen blij mee.



De opbrengst gaat o.a. naar De Groene Luiken.

Inleveren spullen:

- Dinsdag 11 april 14 -16 uur
- Woensdag 12 april 14 -16 uur en 19-20 uur
- Donderdag 13 april 10-12 uur en 14-16 uur
- Vrijdag 14 april 10- 12 uur en 14-16 uur

Wilt u helpen? U bent van harte welkom, ook graag voor het opruimen na afloop. Of iets bakken voor bij de koffie? Geef het door aan adamooij@ambachtoost.nl of margreetvat@ambachtoost.nl, dan kunnen zij het coördineren.

DE-punten kunt u inleveren bij:

Marianne de Wilt, Kievitlaan 20

Siep Sterrenburg, Merwedehof 22

We hopen er weer een geslaagde dag van te maken met o.a. het Rad van Avontuur onder leiding van een zeer bekende raddraaier!

LENTEMARKT

Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Burg. Verkadesingel 26
Vlaardingen

zaterdag 15 april
9.30 - 13.30 uur

Rommelmarkt

Boekenmarkt

Rad van avontuur!!!

Wie bakt iets lekkers voor bij de koffie?

Tuinplanten

Inleveren spullen en DE-punten (geen meubels!):

dinsdag 11 april	14.00-16.00 uur
woensdag 12 april	14.00-16.00 uur 19.00-20.00 uur
donderdag 13 april	10.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur
vrijdag 14 april	10.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Agenda:

Zaterdag 11 maart

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 – 12.00 uur
Violen ophalen	10.00 – 10.30 uur
Buurtbezem	10.00 – 12.00 uur

Zondag 12 maart

Dienst – Rob van Mourik	10.00 uur
Club	19.00 uur

Maandag 13 maart

Klussen rond en in de kerk	09.00 – 12.00 uur
----------------------------	-------------------

Dinsdag 14 maart

Cantorij	20.15 – 21.45 uur
----------	-------------------

Woensdag 15 maart

Avondgebed	19.30 uur
------------	-----------

Donderdag 16 maart

Bethelcafé	14.30 – 16.30 uur
------------	-------------------

Zondag 19 maart

Dienst – Ds. Evert-Jan Vledder	10.00 uur
--------------------------------	-----------

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Zoveel te zingen

(Hein Bosman)

Ik zit op uw schouders
Een parasol boven mijn hoofd
In schakering van de regenboog

Ik zit zo hoog
Kijk over de duinen
Naar het strand
Waar de vliegers zweven

U hoort, net als ik, het vrolijke geschreeuw
Het water, zo zegt men, geeft en neemt
Hier geeft het, contouren aan het land
Vreugde op het strand

De regenboog van mijn parasol was een belofte
Een dodende vloed zou nooit meer komen
Maar kwade koningen zijn van alle tijden
Alle landen

Verderop dobberen mensen
Hun ark is van rubber en met veel te veel te vol
Daar neemt de zee
En neemt
En neemt

Ze dobberen tussen de golven
Hoopvol en angstig tegelijk
Op weg naar een jong land
Het oude staat in brand

Dat ze de kustlijn mogen halen
Met al hun verhalen
Dat ze erbarmen mogen vinden
En een vrede ongekend

Dat de zee als gever
Ons een voorbeeld is
Dat de zee ons onderdompelt
in liefde

Moge visioenen van goud
De generaties doortrekken
Samen zingend,
Omdat er zoveel te zingen is
Omdat er zoveel te zingen is.