



Jaargang 3, nr.11

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

17-3-2023



Bij de dienst van 19 maart

In deze dienst gaat ds. Evert-Jan Vledder voor.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet...



Zien of niet zien; wie is ziende en wie is blind? Dit is de spannende en haarscherpe vraag in het verhaal van genezing van de blindgeboren man (Johannes 9:1-13; 41). "Ik ben het licht der wereld" zei Jezus al in Johannes 8:12. Deze stelling klinkt nog na in onze schriftlezing waarin de blindgeboren man dat *wel*, maar de autoriteiten van de tempel dat *niet* zien. De blindgeborenen die gaat zien, ziet niet alleen letterlijk, ook geestelijk erkent hij in Jezus meer

dan alleen een profeet. Hij erkent Jezus ook als Messias – diegene die er is voor het heil en welbevinden van alle mensen. Wie is er hier ziende en wie is blind?

In Memoriam

Op dinsdag 7 maart overleed Johanna Mosterd – Lubben, beter bekend als "Joke". Joke werd in 1939 geboren in Belt-Schutsloot, een plaatsje in Overijssel, nabij Giethoorn. Haar ouders hadden daar een hotel-café-restaurant annex bakkerij. Joke moest als jong meisje al keihard meewerken in de zaak. Haar ouders hadden wel gewild dat zij de zaak zou overnemen, maar zelf koos zij een ander pad: ze trouwde met Jan Mosterd en verhuisde met hem naar zijn geboorteplaats Vlaardingen, om aldaar samen met hem een bestaan op te bouwen. Ze openden een bakkerij in Rotterdam – het bakkersleven was Joke niet vreemd! – en kregen twee kinderen: Ruud en Martin.

Vier jaar geleden verhuisden Jan en Joke naar de Kleine Buitenweide 75. In november 2020 overleed Jan. Het verdriet om zijn overlijden was bij Joke nog altijd zeer scherp voelbaar. Ze vond steun in haar geloof en stak dat niet onder stoelen of banken. Zo probeerde ze haar medepatiënten in het ziekenhuis en revalidatiecentrum moed in te spreken, door hen aan te raden te gaan bidden!

"Ik plant mosterdzaadjes," zei ze dan met een knipoog.

Joke Mosterd is 83 jaar geworden. Op zaterdag 11 maart namen we afscheid van haar met een dankdienst voor haar leven, waarin we uit de bijbel lazen over "het mosterdzaadje". Eén van de liederen waar we naar luisterden was "Neem, Heer, mijn beide handen", want dat was Joke's lievelingslied. Wij zullen haar zeer missen in ons midden. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.

Zondag 19 maart Vastenactie

VOOR



VOEDSELBANKEN.NL
Vlaardingen

Op 6 januari is de Voedselbank in Vlaardingen gestart met een nieuwe opzet. Geen standaard voedselpakketten meer, maar een winkel waar de klanten van de Voedselbank, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, zelf artikelen kunnen uitkiezen. De winkel is gevestigd aan de Van Baerlestraat 99, tegenover de supermarkt van Albert Heijn in de Westwijk. Er is dus nog maar één locatie waar klanten terecht kunnen.

De winkel is op donderdag en vrijdag geopend. Wekelijks worden 230 gezinnen bestaande uit meer dan 500 personen van bediend, met als uitgangspunt dat wordt voorzien in de behoefte aan voedsel voor 3 dagen per week.

Elke klant meldt zich aan de balie. Afhankelijk van de gezinssamenstelling krijgt hij of zij een kleurcode en een winkelwagentje. Een medewerker assisteert dan met het uitzoeken van de producten. Over het algemeen zijn klanten tevreden over de opzet. Het is alleen voor sommigen van hen lastig dat er maar één winkel is voor heel Vlaardingen en dat er in Holy en het Centrum geen uitgiftepunt meer is.

Een groot deel van de vaste kosten van het pand wordt gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen. Dat betekent dat de giften voor het grootste deel kunnen worden besteed aan de inkoop van voedsel. De opzet om maximaal te worden voorzien van voedsel door sponsoring van supermarkten blijft gehandhaafd. De Voedselbank prijst zich gelukkig met de voortdurende ondersteuning van het werk door particulieren, bedrijven, stichtingen, kerken en gemeente. Zo is er in de verschillende kerken elke maand inzameling voor één soort product. Dat is een doorslaand succes!

Ontbrekende producten worden apart ingekocht. Daar is geld voor nodig. Vandaar dat de Voedselbank Vlaardingen is aangewezen als lokaal project van de Vastenactie!

Komende zondag 19 maart staat de Vastenpot bij de uitgang van de kerkzaal. De opbrengst van deze zondag gaat naar de Voedselbank.

Heeft u geen geld of collectebonnen bij u en u wilt toch de Voedselbank met een gift steunen? Dan kunt u het overmaken naar **actierekening MOV-ZWO** rekeningnummer NL82 INGB 0000 5562 94 o.v.v. Vastenactie of via bijgaande QR-code.



Van harte bij u aanbevolen!





Vespers in de Bethelkerk

(iedere derde zondag van de maand, behalve juni, juli, augustus)

Zondagmiddag 19 maart 2023 om 17.00 uur

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Bethelkerk Vlaardingen

Voorganger: ds. Nico Paap

Thema: Jona 2

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2022/2023 gaat het over 'kleine profeten'.

Jona is aan de beurt, vandaag Jona 2.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Het boekje Jona: een profetenverhaal in proza, met daarin een poëtisch gedeelte: een gebed als psalm. Het centrale thema is Gods onbepaalde macht en Barmhartigheid. In contrast staat daarmee de kleinzieligheid van Jona. Hij wil de verwoesting van de goddeloze stad Ninevé met eigen ogen zien maar de bewoners komen tot inkeer en God spaart hen. Wanneer Jona zijn teleurstelling daarover toont wijst God hem terecht.

Wie weet zijn ook wij mensen zoals Jona....

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten

E-mail: corkees29@gmail.com

tel: 06 25108182

Avondgebed Woensdag 22 maart

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de Bijbel.

Thema: 'stenen en brood.....wat hebben die twee met elkaar te maken?'

Dit avondgebed nodigt uit tot momenten van stilte waarbij je kunt nagaan wat stenen en brood in jouw leven betekenen.

Liturg:

Harmke van der Weijden en Kees Nieuwstraten

Muziek:

gitaar: Robert Ruigrok

Aanvang: 19.30 uur

Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen

Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.



KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden)

**Vierde woensdagochtend van de maand,
22 maart 2023**

Op woensdag 22 maart om 10:30 uur bent u weer van harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk.

Aansluitend is er een lunch en daarvoor kunt u zich opgeven bij:

cobieplantinga@hotmail.com of bij Anneke Rodenburg tel. 010-4340055.



Holy Shit

We sluiten de serie geloofsgesprekken af met de 6e aflevering van Holy Shit. Het thema is: Wat geloof ik nu eigenlijk? Hartelijk welkom!

Donderdag 23 maart, 19:30 uur.

Passieconcert op 25 maart in de Bethelkerk

Gloria Toonkunst Vlaardingen

Zie poster met info op pagina 8



Wijkdiaconie

Afgelopen zondag 12 maart stond de bloemenpot er weer. Hierin was de opbrengst € 72,60.

Verder mochten we in februari de volgende bedragen ontvangen ; €10,00, €24,10 , €15,00 en €14,00 ontvangen voor de bloemengroet en het werk van de wijkdiaconie.

Wij danken u voor alle giften waarmee het werk van de wijkdiaconie en de contactpersonen door kan gaan.

Door een gift over te maken naar rekening nr. NL18 INGB

0005344105 t.n.v. wijkdiaconie Ambacht-Oost onder vermelding gift of bloemenpot steunt u de wijkdiaconie.



Vanaf komende zondag 19 maart tot en met Pasen staat zondags de vastenpot bij de uitgang van de kerkzaal. Van harte bij u aanbevolen.

Jos van den Boogert



Paasgroet

Donderdag hebben de Bethelbodes tijdens het Bethelcafé de Paasgroet opgehaald. Een mooie kaart waarop u alle informatie kunt vinden rondom de Paasdagen.

We kijken er naar uit u bij (een van) deze diensten te begroeten.

De paasgroet is onderweg naar u!

PEOPLE OF FITAL

FOTO EXPO PORTRETTEEN VAN ETHIOPISCHE MENSEN

Hans Treurniet



Bethelkerk - Vlaardingen
van 17 maart tot 7 mei 2023

Door zijn werk voor de Vlaardingse stichting 'Food for All' bezoekt Hans Treurniet (geb. 1946, architect, organist) met regelmaat Ethiopië, een land met kleurrijke contrasten.

Ten noorden van de hoofdstad Addis Ababa ligt Fital, een plattelandstreek met veel armoede, vooral onder de ouderen, zonder familie, en verwaarloosde kinderen, veel wezen, die vaak zomaar aan hun lot worden overgelaten.

'Food for All' steunt hier een project dat als doel heeft de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de arme bevolking te verbeteren.

Bij de regelmatige ontmoetingen met de mensen in Fital wordt Hans steeds weer getroffen door hun gelaatsuitdrukkingen die weergeven wat er in hen omgaat en hoe ze zich op dat moment voelen. De doorleefde gezichten van de ouderen waar angst, hoop, wantrouwen of dankbaarheid van af te lezen is. En ook die van de kinderen, soms met zorgen, maar meestal vrolijk en onbeveng.

Een aantal van deze gezichten heeft Hans vastgelegd met de camera en bij het zien ervan ervaart hij steeds weer de persoonlijke band die hij met hen heeft.

U kunt de foto's bekijken in de Bethelkerk van 17 maart tot 7 mei 2023



De kerk wordt steeds groener!

Zo ziet het er nu uit.
De muren krijgen een winterjas.

Wil je meehelpen:
aanmelden@ambachtoost.nl
Kees Sterrenburg

Het doek ter bescherming van het orgel is beschilderd door Jan van Dorp.



Lentemarkt

Ambacht-Oost organiseert weer onze jaarlijkse Lentemarkt en wat zo leuk is: met medewerking van de Rehobothwijk!!

En wel op zaterdag 15 april van 09.30 uur tot 13.30 uur.

Ruim uw zolder, kasten, berging maar lekker op.... wij maken er weer anderen blij mee. De opbrengst gaat o.a. naar De Groene Luiken.



LENTEMARKT
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Burg. Verkadesingel 26
Vlaardingen

zaterdag 15 april
9.30 - 13.30 uur

Rommelmarkt
Boekenmarkt
OPBRENGST o.a. voor
De Groene Luiken
Rad van avontuur!!!
Wie bakt iets lekkers voor bij de koffie?
Tuinplanten

Inleveren spullen en DE-punten (geen meubels!):

dinsdag 11 april	14.00-16.00 uur
woensdag 12 april	14.00-16.00 uur 19.00-20.00 uur
donderdag 13 april	10.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur
vrijdag 14 april	10.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur

Inleveren spullen:

- Dinsdag 11 april 14 -16 uur
- Woensdag 12 april 14 -16 uur en 19-20 uur
- Donderdag 13 april 10-12 uur en 14-16 uur
- Vrijdag 14 april 10- 12 uur en 14-16 uur

Wilt u helpen? U bent van harte welkom, ook graag voor het opruimen na afloop. Of iets bakken voor bij de koffie? Geef het door aan adamooij@ambachtoost.nl of margreetvat@ambachtoost.nl dan kunnen zij het coördineren.

DE-punten kunt u inleveren bij:
Marianne de Wilt, Kievitlaan 20
Siep Sterrenburg, Merwedehof 22

We hopen er weer een geslaagde dag van te maken met o.a. het Rad van Avontuur onder leiding van een zeer bekende raddraaier!

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Agenda:

Zondag 19 maart

Dienst – Ds. Evert-Jan Vledder 10.00 uur
Vesper 17.00 uur
Club 19.00 uur

Maandag 20 maart

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 21 maart

Cantorij 20.15 – 21.45 uur

Woensdag 22 maart

Koffie met lunch 10.30 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 23 maart

Holy Shit, laatste avond 19.30 uur

Zaterdag 25 maart

Passieconcert Gloria Toonkunst 20.00 uur

Zondag 26 maart

Dienst – Ds. Freek Bakker 10.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Vastentijd, nieuwe tijd

Lina van Mellaert

In het snarenspeel
van het ingetogen Adagio*
wordt de stilte geboren,
reikend aan het oneindige...

**Adagio van Albinoni*

Heer, U steekt Uw hand
naar mij uit,
helend, genezend.

mijn ziel, gewiegd
door de klanken
van het tedere Adagio,
voelt nieuwe kracht.

Het wordt stil...
Ik mag herbronnen,
me bezinnen,
mezelf weer terugvinden.

het wordt stil...
Ik voel nieuwe woorden
om over onrecht
te kunnen spreken.

het wordt stil...
Ik voel Uw liefde voor mij,
rust en kracht
geeft U mij.

Ik kan weer op weg gaan
met de anderen.
Het is Vastentijd,
nieuwe tijd.



Passieconcert

Via Crucis F. Liszt
Olivet to Calvary J.H. Maunder



Zaterdag 25 maart 2023

Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen
Aanvang om 20.00 uur
Deuren open om 19.30 uur

Toegangsprijs € 15.-

(inclusief programmaboekje en koffie/thee in de pauze)

Kaarten verkrijgbaar bij:

- Expert, De Loper 27, Vlaardingen
- Van Uffelen Mode, Veerplein 12, Vlaardingen
- Bij leden van het koor of via email: secretaris@gloria-toonkunst.nl

Leon van Liere
Tenor

Andreas Goetze
Bas/Bariton

Arjen Leistra
Orgel/Drukwindharmonium

Bas van Houte
Dirigent



GLORIA
TOONKUNST
VLAARDINGEN

Onderscheiden met de Koninklijke Erepennenning

