



Jaargang 3, nr.27

**BETHELNIEUWS**

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: [www.ambachtoost.nl/](http://www.ambachtoost.nl/)

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

7-7-2023



## Bij de dienst van zondag 9 juli

In deze dienst gaat ds. Laura van Weijen uit Nijverdal voor.

We lezen zondag psalm 104. Een psalm die de schepping bezingt. De verwondering over het wonder van de schepping kan zomaar klinken in een lied. Een lied ter ere van de Schepper.

Tegelijk stimuleert juist die verwondering ook mensen om de schepping te beschermen en te bewaren. Waar sta je als mens te midden van die schepping? Vormen wij het middelpunt, de kroon op Gods schepping, of is de mens juist de grootste vervuiler van de schepping? Verlangen wij naar die Geestkracht van God die ons doet opstaan en ons doet opkomen voor vrede, heelheid en gerechtigheid in heel Gods goede schepping?

**Ds. Laura van Weijen**

## Potluck Lunch 9 juli – 12:00 uur

We verzamelen om 11:40 uur bij de Bethelkerk en lopen dan bij mooi weer samen naar het Oranjepark. Bij minder mooi weer is de weg korter en gaan we de Bethelkerk in.

We gaan eerst samen eten – iedereen neemt iets mee en dan genieten we er samen van. Neem je eigen bestek en borden mee!

**Thema van deze middag is:**

### What's in a name?

Waar komt je naam vandaan? Wat betekent die? En ben je wel blij met je naam? Welke namen hebben we voor God? En wat zegt dat over hoe we naar God kijken?

Geïnspireerd door de groep ouders met jonge kinderen is iedereen welkom.

**Pastor Annabell de Jong en  
ds Yvonne Schoonhoven.**

**WHAT'S IN A NAME?**

Potluck 9 juli 2023  
12:00 uur

bij mooi weer speeltuin  
oranjepark vlaardingen

bij slecht weer Bethelkerk  
Vlaardingen

**Potluck**  
je neemt genoeg eten mee voor  
jezelf en voor min. 1 extra  
persoon.  
We delen alles eten met elkaar

**Thema:**  
NAMEN

Waar komt je naam vandaan?  
Ben je er blij mee?  
Welke namen hebben we voor God?  
En wat betekenen ze allemaal?

vragen: pastor Annabell de Jong [pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl)



## Bloemenpot

Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er een bos bloemen op het podium staat.

Deze is bedoeld ter bemoediging of als groet vanuit onze gemeente aan iemand die dat op dat moment even nodig heeft.

De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die iedere tweede zondag van de maand bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

**De Wijkdiaconie**

## Centraal Meldpunt Overlijden

Het Centraal Meldpunt Overlijden voor de gehele PGV is Loes Hössen, pastoraal assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd voorganger bij uitvaarten. Het zal natuurlijk gebeuren dat een pastor is betrokken bij de laatste levensfase van een gemeentelid. In dat geval zal de familie direct contact met betreffende pastor opnemen in geval van overlijden of zal de familie de uitvaartondernemer vragen om dit te doen.

In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld.

Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de familie contact leggen met een beschikbare voorganger.

Het telefoonnummer is: **06-30137975**, e-mail: [uitvaarten.pkn.vld@gmail.com](mailto:uitvaarten.pkn.vld@gmail.com)

## Keti Koti - I



### Ten kon drai "De tijden zijn veranderd"

Vrijdag 30 juni waren mijn vriendin en ik samen in Rotterdam. We liepen mee met de bloemencereemonie langs de Maas om dan de herdenking en kranslegging bij te wonen. Herdenking van 150 jaar afschaffing van slavernij.

Wie zondag 2 juli in kerkcentrum Holy was beleefde een dienst die in teken stond van *Keti Koti* – de verbroken ketenen (terug te kijken voor eenieder de het gemist heeft).

Want met de afschaffing van slavernij zijn de ketenen van de tot slaaf gemaakte mensen gebroken. De gevolgen van meer dan 200 jaar slavernij zijn ook na 150 jaar vrijheid nog steeds zichtbaar in onze maatschappij. Maar er is ook "ten kon drai", de tijden zijn veranderd. Of beter, de tijden zijn aan het veranderen.

Er is steeds meer bewustzijn voor het verleden.

Tijdens de bloemencereemonie kreeg ik een poster in mijn hand

"Bastiaan Carpata". Ik wist niet wie dat was, weet u het?

Hij was een (zwarte) opzichter van de slaven die in 1795 brak met zijn baas en zich aansloot bij de slavenopstand onder leiding van Tula.

Over Tula een andere keer meer.

**Pastor Annabell de Jong**



## Kerkdienst voor senioren 18 juli 2023

Op dinsdagmiddag 18 juli organiseren we in de Bethelkerk weer een kerkdienst voor senioren (waarbij junioren natuurlijk ook welkom zijn!).

We vieren in deze kerkdienst het Heilig Avondmaal (niet lopend, maar zittend – u merkt vanzelf hoe we dat gaan doen).

Het koor "Marcato" kan deze keer helaas niet meedoen, omdat veel koorleden met vakantie zijn.

Guus Korpershoek is er gelukkig wel bij om ons op het orgel te begeleiden.

Heeft u misschien een lievelingslied dat u graag weer eens wilt zingen?

Geef het door aan Yvonne via 06-12186084 of [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl)

Ik zal proberen de verzoeknummers een plekje in de liturgie te geven.

NB: Senioren uit alle hoeken van Vlaardingen zijn welkom!

De dienst begint om 14.30 uur. Na de dienst drinken we nog koffie of thee met wat lekkers.

**Ds. Yvonne Schoonhoven**



## Handen schudden of niet

Na afloop van de diensten worden spontaan weer volop handen geschud. En ik moet eerlijk zeggen: ik vind het heerlijk! Het voelde voor mij veel warmer en hartelijker aan dan de hoofdknik.

Anderzijds begrijp ik ook dat sommigen toch nog voorzichtig zijn.

Vandaar het volgende compromis: laten we weer teruggaan naar het handen schudden, tenzij iemand dat liever niet doet; dan kan hij/zij dit kenbaar maken met een hoofdknik en de hand op het hart.

**Ds. Yvonne Schoonhoven**

## Kerkterras 2023

Op **zondag 20 augustus is er om 10.30 uur** op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark de jaarlijkse oecumenische kerkdienst, onder de naam **KERKTERRAS**.

Dit wordt alweer de zesde uitgave. Vorig jaar is de draad weer opgepakt na een onderbreking van twee jaar.

In de naweeën van Corona wisten een kleine 1000 mensen de weg naar dit geweldige evenement weer te vinden.

Deze openluchtkerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie (Pax Christikerk en H. Lucaskerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Thema van de viering: **'Oog voor elkaar'**.



Aan de dienst werken o.a. band 'Impuls' van de Pax Christikerk en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks. Impuls en het voor deze dienst gevormde **kerkterraskoor** staan onder leiding van Dick Nels. En bovenal is het de bedoeling iedereen die dat kan van harte meezingt.

Er is geen crèche, maar er is alle ruimte voor de allerkleinsten om in de nabijheid van de ouders op een meegebracht kled te spelen.

Niet onbelangrijk: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ) de schuilkerk.

**Zondag 20 augustus 10.30 uur**

Oranjepark (ingang Julianasingel)

Vrijwilligers kunnen zich melden via

[Kerkterras@gmail.com](mailto:Kerkterras@gmail.com)

Facebook: KerkterrasVld

Van harte uitgenodigd!



**VERZAMELDE  
KERKEN  
VLAARDINGEN**

## Kerkterras zoekt vrijwilligers



Op 20 augustus is het Kerkterras weer gepland en daarvoor worden vrijwilligers gezocht voor taken rondom de dienst. Het betreft:

- (1) Stoelen klaarzetten en opruimen,
- (2) Koffie/limonade schenken,
- (3) Collecteren/welkom heten,
- (4) Toezicht houden.

Vind je het leuk om mee te helpen, laat het dan weten per e-mail via [kerkterras@gmail.com](mailto:kerkterras@gmail.com) en geef daarin je voorkeur aan wat je zou willen doen. De coördinatie van de vrijwilligers wordt door de organisatie van het Kerkterras gedaan en zij nemen na aanmelding via de e-mail contact met je op over de verdere details.

**Martin Edelman**

Secretaris VKV en coördinator Kerkterras, 06- 4605 8920

## De Bethel Theaterclub

De theaterclub is bij elkaar geweest om het programma voor het seizoen 2023-2024 door te nemen. De volgende voorstellingen hebben we aangekruist:

7 oktober Wannebiezz  
20 oktober Ongeplukte Zusters  
21 oktober Iris Hond  
9 november Op Rouwtoer  
18 november Toneelgroep ONI  
10 januari South African Road Trip  
20 januari Richard Groenendijk  
27 januari Virginia Woolf  
2 februari Omdenken  
3 februari Edith Piaf  
16 februari Charl Delemarre  
1 maart Sonny Boy  
8 maart Francis van Broekhuizen  
24 april Tineke Schouten  
31 mei Buddy Vedder



Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom.

Neem dan contact op met Carina Kal [carinakal@ambachtoost.nl](mailto:carinakal@ambachtoost.nl) of

Yvonne Schoonhoven [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl)

NB. Houd er rekening mee dat sommige voorstellingen al uitverkocht kunnen zijn!

**Ds. Yvonne Schoonhoven**



### Buurtbezem Oud Ambacht 8 juli

Samen voor een schonere buurt!

Elke 2e zaterdag van de maand van 10 – 12 uur. Start vanaf de Bethelkerk, waar we elkaar ontmoeten, koffie drinken en aan de slag gaan.

### We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.

### Agenda:

#### Zaterdag 8 juli

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur

#### Zondag 9 juli

Dienst – Ds. Laura van Weijen 10.00 uur

Potluck-lunch 12.00 uur

#### Maandag 10 juli

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

#### Zondag 16 juli

Dienst – Mw. Wilma Kloppenburg 10.00 uur

## **Gedicht/tekst van de week**

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

Etenstijd, Geestestijd.....

*(Jean Fermate)*

Bij het voorbijlopen vroeg hij mij,  
nog bijkomend van de zware examen-ochtend  
wil je een boterham met mij delen

De vraag was zo invoelbaar dat ik aanschoof  
en een heerlijke witte boterham met kaas  
uit zijn meegenomen broodzakje pakte

Hij levend vanuit Allah  
ik levend vanuit God  
ook al voel ik me meestal seculier

Maar nu was er weer een sprankje hoop  
dat geloof, hoop en liefde en eenvoud  
de onlosmakelijke mensen-eenheid vormen

We deelden namelijk niet alleen het brood  
we deelden vooral de geest, onze geesten  
en dat is brood, broodnodig!