



Jaargang 3, nr.29

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

21-7-2023



Bij de dienst van zondag 23 juli

In deze dienst gaat mevr. Gera van der Linden voor.



Thema: ontmoeting

In deze dienst horen we over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij Jakobsbron. Jezus heeft zelf dorst, maar ziet ook de verborgen dorst van de vrouw. Jezus blijkt als een bron van levend water te zijn, waaraan we ons kunnen spiegelen.



Koffieochtend en lunch (graag aanmelden) Vierde woensdagochtend van de maand, 26 juli 2023

Op woensdag 26 juli om 10:30 uur bent u weer van harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk.

Aansluitend is er een lunch en daarvoor kunt u zich opgeven bij:

cobieplantinga@hotmail.com of bij Anneke Rodenburg tel. 010-4340055.

Omgaan met verlies

Verlies komt in vele vormen voor.

Of het nu gaat om verlies van je geliefde partner of je ouders, een goede vriend/vriendin, je baan, misschien je gezondheid Verlies gaat meestal gepaard met verdriet, gemis en het gevoel van eenzaamheid.

De een praat makkelijker over verlies en verdriet dan de ander. Weer anderen voelen zich soms een zeur.

Je wilt graag gehoord worden, maar niet zielig gevonden worden en je zit ook niet te wachten op goed bedoelde, ongevraagde adviezen.

Herken je dit?

Vraag je jezelf af hoe anderen hiermee omgaan?



Wat is de Troostkantine?

De Troostkantine is een plek waar mensen bij elkaar komen. Waar ze niet alleen over hun verlieservaringen praten, maar ook over 'hoe nu verder'. Aan de hand van verschillende thema's wordt er naar elkaars verhaal geluisterd in de hoop elkaar een beetje op weg te helpen en lichtpuntjes te ontdekken. Wellicht weet je zelf wel wat lichtpuntjes te benoemen of krijg je lichtpuntjes aangereikt.



Wanneer gaan we van start?

De Troostkantine is een reeks van 7 bijeenkomsten. Bij voldoende aanmeldingen gaan we op donderdag 12 oktober aanstaande van start.



Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met: Pastor Annabell de Jong
E-mail: pastor@ambachtoost.nl.



Hip Helpt

Bericht van de helpdesk van Hip Helpt Vlaardingen: Help je mee? We zijn op zoek naar handige hulpbieders die de komende weken een laminaat vloer willen leggen! We krijgen vaker hulpvragen van vrouwen die zelfstandig kunnen gaan wonen na een moeilijke periode. Zij zouden enorm geholpen zijn er mensen zijn die hen praktisch kunnen helpen.

Bekijk de hulpvragen via onderstaande link:

[Vlaardingen - Hulp bieden? Meld je aan als vrijwilliger](#)

Aangerakt

Stampvoetend was ze deur uit gelopen. Zeg maar gerust gestormd. Ze was woedend en diep geraakt.

Ze liet de avond nog eens de revue passeren. De reünie waar ze tegenop had gezien. Haar vriendin had haar overgehaald om toch te gaan. Ze waren samen gegaan. Haar vriendin had haar verzekerd dat alleen de examenklas er zou zijn. Dat was voor haar een hele geruststelling.

Het was mooi om de oude bekenden van het examenjaar weer te ontmoeten. Te horen wat er van iedereen geworden was. Sommigen hadden iets heel anders gedaan dan ze verwacht had.

Een jongen was uiteindelijk duikleraar geworden, een ander was zoals verwacht in de accountancy terecht gekomen. Haar vriendin was ingenieur geworden en was gepromoveerd. Echt iets voor haar.

Ze hadden na het examen een goed contact gehouden. Ze hadden veel gelachen en samen vakanties gevierd. Ze wisten bijna alles van elkaar.

Alleen had ze haar vriendin nog nooit verteld waarom ze in de laatste klas zo'n hekel had gekregen aan de conciërge. Een hekel hebben is nog zacht uitgedrukt dacht ze, nee ze haatte hem met elke vezel van haar lijf. Hij had eens geprobeerd haar te zoenen terwijl ze bij haar kluisje stond. Hij was onhoorbaar naar haar toe gelopen of beter gezegd: geslopen. Ze had willen gillen maar ze kon het niet. Ze had wel getrapt en geslagen en hij was er vandoor gegaan.

De volgende dag deed hij alsof er niets gebeurd was. Hij groette vrolijk de binnen komende leerlingen en had voor iedereen een hartelijk woord. Alsof hij kon zien aan hen hoe ze zich voelden en wat ze nodig hadden. Zij wachtte totdat de laatste leerlingen naar binnen gingen en hij weg was bij de deur.

Ze had niet gedurfd hier met haar ouders over te praten. Die zouden haar vast niet geloofd hebben. Haar ouders waren het toch al niet eens met haar kledingkeuze. Te uitdagend vonden ze.

Nee, ze was niet van de degelijke lange rokken en tuttige truitjes, ze had liever een strakke spijkerbroek en een crop top. Zo hoorde ze echt bij de klas. Bovendien was de conciërge een gerespecteerd ambtsdrager en een zorgzame huisvader. Haar ouders zouden vast zijn verhaal geloven. Hij zou zeggen dat er niets gebeurd was.

Er waren geen getuigen geweest en geen beelden van de beveiligingscamera's. Die konden dat hoekje net niet overzien. Nu ze er zo aan dacht was dat wel bijzonder. De conciërge had de camera's zelf opgehangen. Bij nader inzien toch wel idioot. Zou ze niet het enige slachtoffer geweest zijn?

Zijn aanval had wel gemaakt dat ze verkilde bij iedere aanraking. Iedere leuke jongen merkte dat ze verkilde bij aanraking en bij een aarzelende maar liefdevolle zoen. Nooit kon ze een aanraking verdragen zonder aan deze afschuwelijke gebeurtenis te denken en weer weg te willen. Ze bevroor eenvoudigweg. Nee voor haar geen aanraking meer. Zichzelf aanraken was al vervelend genoeg geworden.

En toen vanavond. Hij was zomaar binnen komen lopen. Nee geslopen, dacht ze weer. Hoe durfde hij! Het was een reünie van de leerlingen. Hij hoorde daar niet bij!

Haar hart was twee keer overgeslagen toen hij binnenkwam. Ze vroeg zich af wat ze moest doen. De jongens vonden hem wel een toffe peer. Hij was sportief en de jongens mochten veel van hem.

Maar ze dacht te merken toen hij zich aan de meisjes voorstelde dat er bij sommigen een kilte was. Hij wilde alle dames een welkomstzoen geven.

Dat ging niet bij iedereen van harte merkte ze.

Toen hij bij haar was gekomen en haar ook wilde zoenen had ze hem een klap in zijn gezicht gegeven en was schreeuwend weggerend.

Nu loopt ze hier. Kan ze naar haar vriendin? Zou die haar geloven? Waar moet ze heen?

vertrouwenspersoon@pknvlaarding.nl

*Zit je ergens
mee?*

*Blijf d'r
niet mee
zitten !*

Kinderen met een 'plusje...'

Onze vakantie loopt ten einde maar ik wil u nog een laatste indruk meegeven van de zorgboerderijcamping.

Op deze camping komen vaak kinderen met een 'plusje', zo noemde één van de



ouders zijn kind met een vorm van autisme. Niet iedereen die daar kampeert is daarvan op de hoogte en dan is er weleens sprake van een misverstand als een kind wat agressief reageert.

Helaas blijven daardoor gewone kampeerders een beetje weg. Dat is jammer want het is goed voor deze kinderen om met mensen en kinderen zonder 'plusje' om te gaan.

Ze hebben veel plezier op de boerderijcamping die helemaal omheind

is met een hek waardoor de kinderen niet zomaar op het erf van de boerderij kunnen komen, en niet zomaar weg kunnen lopen, zeker niet in zeven sloten tegelijk.

En dat is een hele geruststelling voor de ouders.

Ze kunnen trampoline springen, er is een speeltuin, veel skelters, supergrote lego bouwstenen en uiteraard kan er gevoetbald worden. De dagelijkse toer over de boerderij wordt gezien als het hoogtepunt van de dag, waarbij de kinderen Boer Jos of Boer Joost volop mogen meehelpen.



Knuffelen met de ezeltjes en kalfjes, de dieren voeren, je boeren diploma halen, De boerderij quiz spelen, oud Hollandse boerenspel, in de tractor zitten en eieren rapen. Of er komt een kalfje op de camping spelen, iedereen kan er mee aan de wandel, knuffelen, selfies maken of gewoon op een afstandje naar kijken. En als kinderen genieten dan hebben de ouders het ook naar hun zin, toch?

Heleen Horsman

Kerkterras 2023

Op **zondag 20 augustus is er om 10.30 uur** op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark, (ingang Julianasingel) de jaarlijkse oecumenische kerkdienst oftewel Kerkterras.

Thema van de viering: '**Oog voor elkaar**'.

Bij slecht weer is de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ) de schuilkerk.

Vrijwilligers kunnen zich melden via

Kerkterras@gmail.com

Facebook: KerkterrasVld

Van harte uitgenodigd!



**VERZAMELDE
KERKEN
VLAARDINGEN**

Kerkterras zoekt vrijwilligers



Op 20 augustus is het Kerkterras weer gepland en daarvoor worden vrijwilligers gezocht voor taken rondom de dienst. Het betreft:

- (1) Stoelen klaarzetten en opruimen,
- (2) Koffie/limonade schenken,
- (3) Collecteren/welkom heten,
- (4) Toezicht houden.

Vind je het leuk om mee te helpen, laat het dan weten per e-mail via kerkterras@gmail.com en geef daarin je voorkeur aan wat je zou willen doen. De coördinatie van de vrijwilligers wordt door de organisatie van het Kerkterras gedaan en zij nemen na aanmelding via de e-mail contact met je op over de verdere details.

Martin Edelman

Secretaris VKV en coördinator Kerkterras

06- 4605 8920

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Agenda:

Zondag 23 juli

Dienst – Mw. Gera van der Linden 10.00 uur

Maandag 24 juli

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Woensdag 26 juli

Koffie met lunch 10.30 uur

Zondag 30 juli

Dienst – Ds. Harry Gijsen 10.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

Wie dan wel?

(Paul van Vliet)

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houden van
Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen
Om van fouten wat te leren
Als wij 't getij niet keren
Wie dan wel?

Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet
Wie dan wel?
Als wij er niet in slagen
De ideeën aan te dragen
Voor een kans op betere dagen
Wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij er niet mee komen, met een plan
Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel?