



Jaargang 3, nr.31

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

4-8-2023



Bij de dienst van zondag 6 augustus

In deze dienst gaat Ds. Guus Fröberg uit Leiden voor.

Waar is de stilte gebleven?

We lezen en zingen vandaag psalm 65.

Het eerste raadsel waarmee we worden geconfronteerd is het verdwijnen van de stilte. In de psalmberijming van Willem Barnard in het Liedboek zingen we 'De stilte zingt U toe, o Here,'.

Huub Oosterhuis begint zijn vrije vertaling van psalm 65: 'Stilte nu. Voor U. Stilte zin had ik U beloofd. Hoor dan.'

De Naardense Bijbel, de vertaling door ds. Piet Oussoren vangt aan met: 'U komt toe stilheid, een lofzang!'

Maar waar is nu de stilte gebleven in de Nieuwe Bijbel Vertaling van psalm 65:2?

Geeft deze vertaling iets van de moderne tijd weer, waarin de stilte zeldzaam is geworden. Waar is de stilte gebleven? Hebben we de stilte misschien niet meer zo nodig? We lezen uit het evangelie Matteüs 14 : 13-21. Jezus zocht de stilte op voordat Hij de menigte zou voeden met brood en vis. Omdat Hij zelf in de stilte vol en verzadigd was van Gods vaderliefde, kon Hij mensen voorzien en verzadigen.

Ik zie er naar uit, weer voor te gaan in de Bethelkerk.

Ds. Guus A. V. Fröberg

Pastor of dominee nodig?

Pastor Annabell de Jong is tot en met 20 augustus met vakantie.

Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Ds. Yvonne Schoonhoven, zij is komende weken het aanspreekadres.

yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl Tel.: 06 12 18 60 84

Maar u mag ook de scribe Heleen Horsman benaderen:

scriba@ambachtoost.nl tel.: 06 28 37 35 67

Vakantie!

Ik ben op vakantie!



Ze zeggen dat het beter wordt - het weer. Dus daar hopen we op als we komende week gaan kamperen. We sluiten onze vakantie af met het Graceland Festival. Een christelijk festival waar we al enkele jaren met een vriendengroep naar toe gaan.

21 augustus ben ik weer terug in Vlaardingen. In de tussentijd is ds. Yvonne er wel.

Pastor Annabell

Wijkactie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op de eerste zondag van de maand 6 augustus a.s. hebben we de actie voor de Voedselbank in de Bethelkerk.

Het product van de maand augustus is thee en suiker.

Meer dan een pakje thee en een pak suiker is natuurlijk welkom.

Bij de ingang van de kerk staan dozen klaar voor onze maandelijkse actie.

We hopen dat u weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt maken. Momenteel maken ruim 200 gezinnen gebruik van de Voedselbank in Vlaardingen.



De Voedselbank gebruikt de producten om de winkel aan te vullen, waar de cliënten zelf kunnen kiezen waar zij behoefte aan hebben.

In het eerste weekend van juli ontvingen we jam, chocopasta, hagelslag pindakaas. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage. Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen is er ook de mogelijkheid om zaterdag 5 augustus tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig uw bijdrage af te geven.

Als u om welke reden niet kunt deelnemen aan deze actie mag u ook een gift overmaken naar de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank, dan zorgen we dat er producten van gekocht worden. Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Informatie: Jos van den Boogert, 0638315155

Help PAX de strijd tegen kernwapens voort te zetten – een vervolg

PAX zoekt opnieuw 100 mensen die 1000 euro geven voor de campagne tegen kernwapenwapens.

Omdat wij ervan uitgaan dat u niet zomaar 1000 euro opzij kan leggen, hakken we in Vlaardingen die 1000 euro weer in stukjes van 10 euro. Door voor dat bedrag een steentje te kopen, draag u letterlijk bij aan deze campagne.

De actie van twee jaar geleden was zo'n succes, dat we het aandurven u opnieuw te vragen mee te doen.

Op de Hiroshimaherdenking op 6 augustus worden de steentjes net als vorig jaar in het frame, dat de vorm van de bom heeft, geplaatst. De inspiratie voor die vorm komt van de poster van Len Munnik.

U kunt, voorafgaand aan de herdenking, ter plekke een steentje aanschaffen.

De herdenking begint om half acht, in het Rosarium aan de Holysingel. U kunt ook steentje(s) afhalen bij secretariaat PAX Ambassade op Julianalaan 48.

Help mee een kernwapenvrije wereld mogelijk te maken!

Een bedrag van € 10,- (of meer) voor een steentje kunt u overmaken naar rekening:

NL93RAB00373739478 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. o.v.v. 'bijdrage steentje voor vrede'.

Vermeld naam en adres bij storting van uw bijdrage.

Graag tot ziens in het Rosarium bij Park Hooglede op 6 augustus om 19.30 uur.



Namens MOV-ZWO en PAX ambassade voor Vrede,

Han Raeijmaekers en Pieter Wapenaar

Bloemengroet

We kennen al jaren de bloemengroet in de Bethelkerk. Een bloemengroet vanuit de gemeente aan leden van de gemeente ter bemoediging of als groet van de gemeente. Dat blijven we doen en u hebt ook verder de mogelijkheid om hiervoor mensen voor te dragen. Is er iemand binnen de gemeente die volgens u wel een bloemetje verdient, stuur dan een mail naar bloemengroet@ambachtoost.nl.



Bethelgroet

De Bethelgroet is een attentie, een bos bloemen of een cadeautje voor iemand buiten de kerk. Een buurvrouw die een kind heeft gekregen of een oom die met pensioen gaat. Het gaat om mensen die niet of nauwelijks betrokken zijn bij de kerk. Voor hen willen we als kerk aandacht hebben met de Bethelgroet. Is er iemand die volgens u wel een Bethelgroet verdient, stuur dan een mail naar mariannehoogendorp@gmail.com.

Keti Koti II

2023 is een bijzonder jaar van herdenking. Het is 150 jaar geleden sinds de afschaffing van de slavernij.

In 2020 was **Anton de Kom** de eerste Surinamer met een plek in de Canon van Nederland. Ken je hem?

Het boek "Wij slaven van Suriname" kwam al in 1934 uit. Het wordt nog steeds gedrukt en ook ik heb het gelezen. Een indrukwekkend boek om meer te leren over de geschiedenis en je bewust te worden over de consequenties tot vandaag.

Afgelopen zondag (30 juli) was ik met mijn vriendin in den Haag in het [literatuurmuseum](#). Hier was een lezing over meneer de Kom. "Van vergeten verzetsstrijder tot held in een jeugdboek."

De middag werd omlijst door een muzikaal optreden van Gery Mendes die op bijzondere wijze over het leven van meneer de Kom zong.

Babs Gons, spoken word artist en dichter des vaderlands, droeg gedichten voor. ("Vandaag vrij, altijd vrij" is een nieuw uitgegeven gedichtenbundel met gedichten van A. de Kom). Wat mij bij is gebleven was het refrein van het lied, waar Gery Mendes steeds weer zong: "Als ik toen wist, wat ik nu weet, zou ik het allemaal weer doen."

Ik hoop dat ik dat ook ooit kan zeggen.

Meneer de Kom deed dingen uit een diepe overtuiging en tegen alle normen van de



tijd in. Ook al sloot hij zich nooit aan bij een politieke partij, werd hij vaak gezien als sympathisant voor de communisten. Geen wonder, want de communistische partij was de enige partij toentertijd die een antikolonialisme beleid had. Wil je meer weten over Anton de Kom, lees dan [dit stukje](#) in de correspondent.

Hier schrijft Karin Amatmoekrim: "Ik vertel zijn levensverhaal (in een notendop): hoe De Kom, na een leven lang actief gestreden te hebben tegen de schending van mensenrechten, en even zo lang

tegenwoordert te zijn geweest door de Nederlandse overheid, zich in de Tweede Wereldoorlog aansloot bij het verzet tegen de Duitsers. En uiteindelijk, kort voor de bevrijding, stierf in een concentratiekamp.”

Pastor Annabell de Jong

Kerkterras 2023 [Let op: aanvangstijd is gewijzigd!]

Op **zondag 20 augustus is er om 10.00 uur** op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark (ingang Julianasingel) de jaarlijkse oecumenische kerkdienst oftewel Kerkterras.

Thema van de viering: **'Oog voor elkaar'**.

Bij slecht weer is de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ) de schuilkerk.

Vrijwilligers kunnen zich melden via kerkterras@gmail.com.

Facebook: KerkterrasVld.

Van harte uitgenodigd!



**VERZAMELDE
KERKEN
VLAARDINGEN**

Kerkterras zoekt nog steeds vrijwilligers

We hebben nog steeds veel vrijwilligers nodig voor het Kerkterras van 20 augustus.

Vind je het leuk om mee te helpen, laat het dan weten per e-mail via

kerkterras@gmail.com en geef daarin je voorkeur aan wat je zou willen doen.



Het betreft:

- 1) stoelen klaarzetten en opruimen,
- 2) koffie/limonade schenken,
- 3) collecteren/welkom heten,
- 4) toezicht houden.

De coördinatie van de vrijwilligers wordt door de organisatie van het Kerkterras gedaan en zij nemen na aanmelding via de e-mail contact met je op over de verdere details.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, neem dan even contact met mij op.

Martin Edelman

Secretaris VKV en coördinator Kerkterras 06- 4605 8920

Groeten uit Zeeland

De bramen komen er weer aan. Ellen en Kees Haas zijn alweer druk aan het plukken.

Zie hier de duik in de struik!

Zij kunnen er al van genieten, wij moeten nog even wachten.....



We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.



Agenda:

Zaterdag 5 augustus

Oud papier Goudenregenstraat

09.00 – 12.00 uur

Zondag 6 augustus

Dienst – Ds. Guus Fröberg

10.00 uur

Maandag 7 augustus

Klussen rond en in de kerk

09.00 – 12.00 uur

Zaterdag 12 augustus

Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 – 12.00 uur

Buurtbezem

10.00 – 12.00 uur

Zondag 13 augustus

Dienst – Mw. Gera van der Linden

10.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.



Hiroshima,
de wolk, de atoom paddenstoelwolk
een teken aan de wand
een teken hemelhoog!
Mené mené tekèl ufarsin
geteld geteld gewogen gebroken
geteld: twee bommen
Hiroshima, little boy uranium,
Nagasaki, fat man plutonium
geteld: de doden, 240.000 mensen
vrouwen, kinderen, zieken, bejaarden

gewogen:
het mensdom verloederd
de aarde geschonden
gebroken:
de Schepper geminacht
de liefde verkracht!

Hiroshima,
hemelhoog, tenhemelschreiend teken
dit nooit weer!
O Ja? Welnee!
Little boy en Fat man
hun nakomers, klein en groot
wereldwijd nu geteld : 23000
Nou ja, Volkel, wij maar 22,
gewoon om mee te doen
er bij te horen
wij, de politiek, de kiezer,
om te dreigen met
dus te vragen om
wij en zij!
de goeden en de slechten?

Duif (Jaap van Duijvenbouden)