



Jaargang 3, nr.33

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

18-8-2023



OECUMENISCHE ZOMERTERRAS KERKDIENTST

THEMA: 'OOG VOOR ELKAAR'

ZONDAG 20 AUGUSTUS OM 10.00 UUR

OP HET TERREIN VAN HET ZOMERTERRAS IN 'T HOF - ORANJEPARK

Ingang Julianasingel

Met medewerking van: de begeleidingsband van koor 'Impuls' van de Pax Christikerk en het voor deze dienst gevormde **kerkterraskoor** o.l.v. Dick Nels en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks en bovenal iedereen die van harte meezingt.

Deze openluchtkerkdienst wordt vormgegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie (Pax Christikerk en H. Lucaskerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Bij slecht weer vindt het Kerkterras binnen plaats.

Locatie: Kerk van de Nazarener,
Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen



VERZAMELDE
KERKEN
VLAARDINGEN



Collecte Werelddiaconaat 3 september

Jongeren in Israël leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstitijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.

Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.

Kerk in Actie o.v.v. collecte Jongeren in Israël, of doneer online.

Hartelijk dank voor je gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenisrael.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden)

Vierde woensdagochtend van de maand

23 augustus 2023

Op woensdag 23 augustus om 10:30 uur bent u weer

van harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk.

Aansluitend is er een lunch en daarvoor kunt u zich

opgeven bij: cobieplantinga@hotmail.com of

bij Anneke Rodenburg tel. 010-4340055.



Immanuelkerk Maassluis
Lange Boonestraat 5

CONCERT

ORGEL & DWARSFLUIT



*Edwin
Vooijs*

*Severin
van Dijk*



Vrijdag 25 augustus 2023

aanvang : 20.00 uur

entree : € 10,00 inclusief koffie/thee na het concert

Orgel Commissie Immanuelkerk - Maassluis

06-31658876

Edwin Vooijs en Severin van Dijk in de Immanuelkerk Maassluis

Vrijdag 25 augustus om 20.00 uur arrangeert het duo Edwin Vooijs (orgel) en Severin van Dijk (dwarsfluit) een bijzonder luisterrijk concert in de Immanuelkerk van Maassluis.

Edwin Vooijs bespeelt het Seifertorgel en begeleidt Severin van Dijk, die naast zijn handgemaakte fluit ook de piccolo, de alt-dwarsfluit en een aantal tinwhistles bespeelt.

Het programma omvat een uitgebreid genre. Het zijn allemaal spannende melodieuze en virtuoze muzikale pareltjes, van pompeus tot frivol.

Entree: € 10,00 (pinnen is mogelijk) inclusief koffie/thee na het concert; tot 16 jaar gratis.

Meer info: Orgelcommissie Immanuelkerk Maassluis.

Burendag

Op **zaterdag 23 september a.s.** is het weer Burendag en daar wil de Bethelkerk dit jaar weer graag aan meedoen.

"DE BETHELKERK IS EEN GAS(t)VRIJE KERK!"



Op die middag **tussen 13.00 en 16.30 uur** willen we graag zoveel mogelijk buurtbewoners en anderen de gelegenheid geven om ons vernieuwde kerkgebouw te bewonderen.

Dus zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die op die middag:

- de bezoekers willen bijpraten
- uitleg kunnen geven bij de foto-presentatie
- mensen willen rondleiden in het gebouw (en de toren!?)
- muziek willen maken
- (kinder)spelletjes willen begeleiden
- koffie willen schenken

Dus..... die trots zijn op hun kerkgebouw.

Wil je mij laten weten als ik op jou mag rekenen?

keessterrenburg@ambachtoost.nl of Whatsapp naar 06-49628284.

Met elkaar moeten we er een mooie middag van kunnen maken!

Kees Sterrenburg

Uit de Windwijzer

Opening stiltecentrum

In De Windwijzer mag je zijn. Vaak is het fijn er anderen te ontmoeten, maar soms heb je meer behoefte aan wat rust en stilte, even een pas op de plaats. Ook daar willen we ruimte voor maken. Voor iedereen.

Op zaterdag 2 september zal om 16.00 uur ons volledig vernieuwde stiltecentrum worden geopend. Het verhaal zal dan verteld worden van de totstandkoming en vormgeving van de stilteruimte en natuurlijk kun je er een kijkje nemen.

Van harte welkom bij de (her)opening van ons stiltecentrum Windstilte.



Stilteruimte 'Windstilte' is een kamer in De Windwijzer waar mensen op adem kunnen komen, weg van de waan en drukte van alledag. Even stil zijn, een rustig moment voor jezelf. We geloven dat zo'n ruimte in onze drukke wereld heel belangrijk kan zijn. De kamer is geopend op alle momenten dat er activiteiten in De Windwijzer plaatsvinden. Het is mogelijk er een kaars op te steken.

Wees welkom!

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl. Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl.
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld.



- Via 'Onderweg'.

Agenda:

Zondag 20 augustus

Kerkterras

Geen dienst in Bethelkerk

10.00 uur Oranjepark (ingang Julianasingel)

Maandag 21 augustus

Klussen rond en in de kerk

09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 22 augustus

Cantorij

20.15 – 21.45 uur

Woensdag 23 augustus

Koffie met lunch

10.30 uur

Zondag 27 augustus

Dienst – Mw. Wilma Kloppenburg

10.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

Tien kleine christenen..

(onbekend)

Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek, toen waren er nog maar negen.

Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg, toen waren er nog maar acht.

Acht kleine christenen, op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi, toen waren er nog maar zeven.

Zeven kleine christenen, lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga! Toen waren er nog maar zes.

Zes kleine christenen, actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse, toen waren er nog maar vijf.

Vijf kleine christenen, traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel, toen waren er nog maar vier.

Vier kleine christenen, zongen "abide with me"
één meende niet wat hij zong, toen waren er nog maar drie.

Drie kleine christenen, ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf, toen waren er nog maar twee.

Twee kleine christenen, met z'n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was, toen was er nog maar één.

Eén heel gewone christen, vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend, toen waren er weer twee.

Twee heel oprechte christenen, aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit, toen waren er weer vier.

Vier heel bescheiden christenen, ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen mee, toen waren er weer acht.

Acht vriendelijke christenen, ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij, toen waren er weer negen.

Negen kleine christenen, ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit, toen waren er weer tien.

Tien kleine christenen, ze brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de mens, Zijn leven heeft gegeven.

Tien kleine christenen, wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen, in één dag duizend bij!