



Jaargang 3, nr.34

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

25-8-2023



Bij de dienst van 27 augustus

In tegenstelling tot hetgeen in de Onderweg staat, gaat ds. Wolfert niet voor en zal er geen Avondmaal gevierd worden. In deze dienst is Mevr. Wilma Kloppenburg de gastspreker; het Avondmaal is doorgeschoven naar de dienst van 3 september met ds. Neely Kok

Bij de dienst van 27 augustus



Effata!

Communicatie

Communicatie; wij mensen kunnen niet zonder! Dat willen de teksten uit Jesaja 6 en Marcus 7 ons duidelijk maken. Het hoe en wat hopen we zondag 27 augustus te gaan ontdekken.

Wilma Kloppenburg

Pastor of dominee nodig?

Ds. Yvonne Schoonhoven is tot en met 17 september met vakantie.

Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Pastor Annabell de Jong, zij is komende weken het aanspreekadres.

pastor@ambachtoost.nl tel.: 06 58 91 11 35.

Maar u mag ook de scriba Heleen Horsman benaderen:

scriba@ambachtoost.nl tel.: 06 28 37 35 67.

Terug van vakantie!

Ik ben weer terug! We hadden een goede vakantie.

Zoals wel vaker op vakantie, gaan we ook langs kerken. De foto is genomen in de Abdij van Berne.

Een kunstwerk dat aangeeft dat in de kerk plek voor iedereen is. Ongeacht hoe je eruitziet, wat je achtergrond is, of je gestreept bent of met blauwe puntjes, een jurkje draagt of een tattoo hebt.

Zo'n soort kerk hoop ik dat we zijn.



Een kerk waar voor ieder 'verloren schaap' en ieder schaap dat altijd bij de kudde gebleven is, een plekje is. Een kerk waar iedereen welkom is.
Ik kijk ernaar uit samen met jullie de komende tijd steeds meer aan een kerk te werken waar iedereen welkom is.

Pastor Annabell de Jong

kerk in actie

Collecte Werelddiaconaat 3 september

Jongeren in Israël leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdienst begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.

Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.

Kerk in Actie o.v.v. collecte Jongeren in Israël, of doneer online.

Hartelijk dank voor je gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenisrael

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen.

Op zondag 3 september a.s. hebben we de actie voor de Voedselbank

Bij de ingang van de kerk staan de dozen klaar voor onze maandelijkse actie.

Het product van de maand september is een pak of blik soep.

Meer dan één pak of blik mag natuurlijk ook en is altijd welkom.

We hopen dat u weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt maken.

Er worden momenteel in Vlaardingse elke week meer dan 180 cliënten geholpen.

De Voedselbank gebruikt de producten om de winkel aan te vullen, waar de cliënten zelf kunnen kiezen waar zij behoefte aan hebben.

In het eerste weekend van augustus hebben we suiker en thee van u ontvangen.



Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende soep ophalen zodat alle cliënten een pak of blik meekrijgen! Namens de Voedselbank Vlaardingse wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen, kunt u ook op zaterdag 2 september tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is, uw bijdrage afgeven.

Als u om wat voor reden dan ook, niets in kunt leveren maar wel mee wilt doen, dan kunt u ook een gift overmaken naar de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer

NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedsel voor de Voedselbank, dan zorgen we dat er producten van gekocht worden.

Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Informatie: Jos van den Boogert, 0638315155

Let op: geen Bethelcafé op 7 september



Bethel Cafe

Helaas kan het Bethelcafé op donderdag 7 september niet doorgaan.

Het bedrijf Stedin moet een kabel vervangen en daarom is alle elektriciteit afgesloten in de kerk. Ook het toegangspad naar de kerk ligt open in verband met het leggen van de nieuwe kabel. Dus we kunnen geen gasten ontvangen. Het spijt ons zeer dat we u moeten teleurstellen. Als u mensen kent, die geregeld het Bethelcafé bezoeken, wilt u hen dan ook op de hoogte stellen van dit bericht? Het is vervelend als zij voor een gesloten deur staan. Graag zien we u weer op donderdag 21 september.

Expositie schilderijen, laatste weekend

U kunt de serie Keur en Kleur van Vlaardingen dit weekend nog bekijken in de glazen zaal.

Deze zijn door Cobie van der Vlies geschilderd n.a.v. 750 jaar Stadsrechten Vlaardingen. Er zijn drie gebouwen, twee scholen en drie kerken.

Ik hoop dat u ze nog een keer bekijkt, bewondert en ervan geniet! Mocht u er een willen kopen (Windwijzer en Terpstraschool zijn al verkocht), neem dan contact op met Cobie.

Binnenkort is er weer een nieuwe expositie. Ik hou u op de hoogte.

Heleen Horsman



STICHTING CANTATES VLAARDINGEN



Vlaardingen, augustus 2023

Presentatie 'Bach Scratch Dag' in de Bethelkerk

Op zaterdag 16 september 2023 organiseert de Stichting Cantates Vlaardingen, in samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost, in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26 in Vlaardingen een Bach Scratch Dag voor ervaren koorzangers.

Er worden dan onder leiding van dirigent Maud Meilof enkele koordelen en koralen ingestudeerd uit de cantates BWV 6 'Bleib bei uns' en BWV 12 'Weinen, klagen, sorgen', uit het Weihnachtsoratorium en uit het motet 'Jesu, meine Freude' (BWV 227) De instrumentale begeleiding is in de vertrouwde handen van de bekende accordeoniste Ellen Zijm.

Om 16.00 uur wordt voor publiek de ingestudeerde koormuziek uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zal Ellen Zijm ook nog een tweetal instrumentale intermezzo's verzorgen. Zij speelt dan, ook van J.S. Bach, de aria en twee variaties uit de Goldbergvariaties en de prelude uit de Engelse suite nr. 5 in e-klein.

De toegang is vrij. Wel wordt er na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl.

Burendag

Op **zaterdag 23 september as.** is het weer Burendag en daar wil de Bethelkerk dit jaar weer graag aan meedoen.

"DE BETHELKERK IS EEN GAS(t)VRIJE KERK!"

Op die middag **tussen 13.00 en 16.30 uur** willen we graag zoveel mogelijk buurtbewoners en anderen de gelegenheid geven om ons vernieuwde kerkgebouw te bewonderen.

Dus zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die op die middag:

- de bezoekers willen bijpraten
- uitleg kunnen geven bij de foto-presentatie
- mensen willen rondleiden in het gebouw (en de toren!?)
- muziek willen maken
- (kinder)spelletjes willen begeleiden
- koffie willen schenken

Dus..... die trots zijn op hun kerkgebouw.

Wil je mij laten weten als ik op jou mag rekenen?

keessterrenburg@ambachtoost.nl of Whatsapp naar 06-49628284.

Met elkaar moeten we er een mooie middag van kunnen maken!

Kees Sterrenburg

Uit de Windwijzer

Op zoek naar nieuwe inspiratie?

In september starten we in de Windwijzer met 2 nieuwe activiteiten rondom Zin op Zondag, die maandelijks terugkeren: "Het verhaal vooraf" en "Het vervolg".

Activiteiten voor verkenning en verdieping van het thema van de lezing op Zin op Zondag. De activiteiten zijn los van elkaar te bezoeken. Het blijft dus ook mogelijk om alleen de lezing op Zin op Zondag te bezoeken. In komende Onderweg kan je er meer over lezen. We lichten nu alvast een tipje van de sluier op over de 1^e bijeenkomst van "Het verhaal vooraf" op woensdag 6 september van 20.00- 22.00 uur in de Windwijzer. Ben jij daar bij?

Het verhaal vooraf: Geloven in vrede en verzoening

Bij het verhaal vooraf verkennen we het thema van Zin op Zondag aan de hand van een Bijbelverhaal én ons eigen verhaal.



In maand de september staat het thema geloven in vrede en verzoening centraal: de mogelijkheid van een ontmoeting na strijd of een conflict.

Welke ruzies en conflicten kennen wij in ons eigen leven? En wat is er nodig om tot vrede en verzoening te komen? Tijdens de bijeenkomst gaan we hierover met elkaar



in gesprek en putten wij uit de Bijbel als inspiratiebron. We kijken met elkaar naar het Bijbelverhaal over Jakob en Ezaü. Twee broers die na een conflict ieder hun eigen weg gaan én tot verzoening komen. Welk licht werpt het Bijbelverhaal over Jakob en Ezaü op dit thema? Van harte welkom op woensdag 6 september van 20.00- 22.00 uur in de Windwijzer.

Graag vooraf aanmelden via: aanmelden@dewindwijzer.nl.

Voor de koffie/ thee vragen we een bijdrage van € 2,50.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met hannekeblom@dewindwijzer.nl

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Agenda:

Zondag 27 augustus

Dienst – Mw. Wilma Kloppenburg 10.00 uur

Maandag 28 augustus

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 29 augustus

Cantorij 20.15 – 21.45 uur

Vrijdag 1 september Huwelijksbevestiging

Marinke van der Hoest en Sebastian Duscha 15.15 uur

Zaterdag 2 september

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 3 september Heilig Avondmaal

Dienst - Ds. Neely Kok 10.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Ontmoeting

(Stef Bos)

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn

Je moet geen doel voor ogen hebben.

En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.

Je moet niet alles willen verklaren.

Voordat je het weet verklaar je elkaar de oorlog.

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Je moet jezelf in die ander durven zien

zonder in die ander te verdwijnen.

Het kan opeens zomaar voor je staan.

Het lijkt op iets om uit de weg te gaan.

Dat is het vreemde van geluk.

Je maakt het waar of je maakt het stuk.

Het kan jou bedreigen

Het kan jou behoeden

Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.