



Jaargang 3, nr.39

**BETHELNIEUWS**

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: [www.ambachtoost.nl/](http://www.ambachtoost.nl/)

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

29-9-2023



## diaconie van de protestantse gemeente te vlaardingen

### **OP 1 OKTOBER 1<sup>e</sup> COLLECTE VOOR MAROKKO EN LIBIË VIA KERK IN ACTIE**

Meedogenloos en ongekend hard troffen **twee natuurrampen het noorden van Afrika**: afgelopen weekend de **aardbeving in Marokko** en slechts een paar dagen later de **allesverwoestende storm in Libië**. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele **duizenden doden, gewonden en vermisten**. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontredde en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Graag delen we hun oproep om **bij te dragen aan noodhulp:**

**voedselpakketten, medische hulp en onderdak**. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan **water**. Maar ook hier zijn **voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers** nodig.

Vrijmoedig vragen we u om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. Want samen zijn we de kerk in actie.

Dank voor uw betrokkenheid!

**De diakenen**

### **Ochtenddienst 1 oktober**

De ochtenddienst van 1 oktober zal verzorgd worden door project Noorderlicht.

In de middag bieden wij een Taizédienst (voor heel Vlaardingen) aan. Iedereen kan dan beslissen naar welke dienst(en) ze willen gaan.

### **Bij de middagdienst van 1 oktober**

In deze Taizéviering, om 16.00 uur, gaat pastor Anneke Klavers voor.



### **Taizéviering**

Voor een Taizéviering op 1 oktober om 16:00 uur in de Bethelkerk, wordt u van harte uitgenodigd.

Na vele jaren zijn wij een jaar geleden gestopt met regelmatige Taizévieringen. We hebben van verschillende mensen gehoord dat het gemist wordt. Zondagmiddag nodigen wij u uit voor een Taizéviering onder leiding van pastor Anneke Klavers uit Zuidland.

Zij is regelmatig in Taizé en heeft ook meegezongen in de nieuwste Nederlandstalige opnames van Taizéliederen. Anneke werkt in deze viering samen met Jaap van Toor.

### **Zing mee!**

Zondagmiddag om 15.00 uur willen we graag met een aantal mensen o.l.v. Jaap van Toor de Taizéliederen voor die dienst meerstemmig oefenen. Iedereen die het fijn vindt om te zingen wordt uitgenodigd om 15.00 uur ook al aan te sluiten!!! (De viering zelf begint om 16.00 uur).

**Pastor Annabell de Jong**

### **23 september burendag**

Ook dit jaar gingen de deuren van de kerk weer open voor burendag. Het was regenachtig en geen uitnodigend weer om even bij de burens binnen te lopen. Toch vonden bezoekers hun weg naar de Bethelkerk. We konden trots de gas(t)vrije kerk laten zien, er was een PowerPoint presentatie over de verduurzaming. In de kerkzaal was er rust, muziek en een stille hoek. En de en of ander bijzonder moedige beklom ook de toren.

Het was goed als kerk bezoekers die anders misschien niet snel een kerk binnen stappen welkom te heten. Misschien wil je volgend jaar wel meehelpen? Er zijn altijd bijzondere ontmoetingen.

**Pastor Annabell de Jong**



### **Bethelbijzonderdienst**

Afgelopen zondag vierden we de Startzondag met een Bethelbijzonderdienst.

Al zeker 10 jaar vieren we met enige (on-)regelmaticheid een Bethelbijzonderdienst. Na zo lange tijd is het goed om te evalueren. Voor de dienst deelden we formulieren uit. Er is ook een mogelijkheid uw/jouw mening digitaal te geven. Scan hiervoor deze QR-code.

### **Terugblik op Startzondag**

Het thema van komend jaar is "Ga mee!" Tijdens de startzondag gingen we in groepen uit elkaar. Hier een korte terugblik van de groepen - voor diegenen die het mee gemaakt hebben een bijzondere ervaring:



- Als ik terugkijk op het gesprek in ons groepje '**lees mee**'  
Dan blijft bij me hangen hoe bijzonder het is dat in zo korte tijd je met elkaar tot een goede uitwisseling komt. De aarzelingen die we voelden bij het thema 'ga mee'. Geroepen worden, het is nogal wat...  
Maar ook het verdriet dat zo veel mensen niet zien hoe belangrijk de kerkdienst op zondag is: voedsel voor de ziel, werd het genoemd.  
En de vraag hoe anderen erbij te betrekken, zeg maar: het missionaire van de kerk.  
Ellen
- In de groep **Denk Mee** was het voor mij een positieve verrassing dat er in korte tijd veel verschillende ideeën op tafel kwamen. Mooi was ook dat iedere deelnemer een actieve bijdrage had in het gesprek.  
Frank

- Samen nadenken over de inhoud van de voorbeden vond ik erg inspirerend. Als groepsleider van "**bid mee**" heb ik ook de vraag gesteld of we misschien iets anders kunnend oen dan het "dat bidden wij in Uw naam". Ik vond het erg leerzaam om mee te maken hoeveel gevoel er kan zitten achter de ogenschijnlijk simpele woorden "Heer, hoor ons". Het was fijn om dit met hernieuwde overtuiging hardop uit te mogen spreken.  
Arjan
- In de groep **componeer mee** kwam heel veel creativiteit los. Het bijzondere is, dat tijdens de sessie, mensen heel open zijn. En vertellen wat ze bezig houdt. En deze gedachte dan weer geeft in de woorden van een lied. Een prachtige ervaring!  
Bert
- In de groep **zing mee** studeerde Niec twee canons in, die we ook beiden later in de dienst gezongen hebben. Het was een van de laatste diensten waar Niec mee werkte voor hij gaat verhuizen naar Zeeland. Dank voor je enthousiaste canons!
- En wat was het leuk weer zo veel kinderen te zien bij het onderdeel **speel mee**. Ze gingen samen op reis en kwamen terug met koffers vol letters. De letters zijn kunt u in de glazen zaal zien staan.  
Ga mee!



## Petitie

Tekent u ook de petitie tegen het voorgenomen besluit de wijk Mrija over 3 jaar af te breken? Er is mogelijkheid de petitielijsten te tekenen bij de Taizédienst van 1 oktober en de beide diensten van 8 oktober.

## Petitie

tegen het voorgenomen besluit  
om de wijk Mrija over drie jaar af te breken



*Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen. (Grondwet, artikel 5)*

Afgelopen donderdag 21 september 2023 heeft er een oordeelsvormende vergadering in de gemeenteraad van Vlaardingen plaatsgevonden over de nabije toekomst van de wijk Mrija voor Oekraïense vluchtelingen. Op zeer korte termijn zal een besluitvormende vergadering plaatsvinden om deze wijk over drie jaar weer af te breken en plaats te laten maken voor de nieuw geplande Waterzuiveringsinstallatie.

Op basis van bovenstaand recht roepen wij als leden van de verschillende kerken van Vlaardingen samen met degenen die vanuit een andere achtergrond deze petitie ondersteunen, het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Vlaardingen op, de op donderdag 12 september 2023 door Staatssecretaris Eric van der Burg geopende wijk Mrija niet over drie jaar weer af te breken. Het is allerm minst zeker dat de huidige bewoners dan reeds kunnen terugkeren naar een veilig Oekraïne. Daarbij zou deze prachtige nieuwe wijk de komende 10-15 jaar aan andere toekomstige bewoners onderdak kunnen bieden.

## Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op de eerste zondag van de maand, 1 oktober, hebben we de actie voor de Voedselbank. Zowel in de Bethelkerk als in het Kerkcentrum Holy.

Het product voor de maand oktober is **Rijst of Pasta (Macaroni, Spaghetti)**.

Meer dan één product mag natuurlijk ook.

We hopen dat u weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt maken.

Er worden momenteel in Vlaardingen meer dan 180 gezinnen per week geholpen.

De Voedselbank gebruikt de producten om de winkel aan te vullen, waar de cliënten zelf kunnen kiezen waar zij behoefte aan hebben.

In het eerste weekend van september kregen we 36 blikken, 45 zakken en 10 pakjes soep. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op zaterdag 30 september a.s. tussen 11.30 en 12.00 uur uw bijdrage af geven in de Bethelkerk, of in de loop van de week wanneer er iemand in de Bethelkerk aanwezig is.

Voor Kerkcentrum Holy kunt u inleveren op zaterdag op de gebruikelijke tijd en zondag.

Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Als u om welke reden dan ook niet kunt deelnemen aan deze actie mag u ook een gift overmaken naar de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank.

**Informatie: Jos van den Boogert, 06-38315155**



## Avond ouders van jonge kinderen

Dinsdag 3 oktober om 20:00 uur is er weer een avond voor ouders van jonge kinderen. Met enige (on-)regelmatigheid zien we elkaar op een avond en dan zonder kinderen. Ouders onder elkaar.

Vergeet deze keer niet je agenda mee te nemen! Want we maken (grote?) plannen. Wanneer gaan we weer samen lunchen en waar gaan we het dan samen over hebben? Welke avonden komen goed uit om bij elkaar te komen en waar gaan we het over hebben?

Ik zie ernaar uit jullie op 3 oktober te zien.

**Pastor Annabell de Jong**

## Roze Viering

We vieren op 8 oktober een kerkdienst in de wijkgemeente Ambacht Oost in samenwerking met de Regenbogenstad Vlaardingen.

Aan deze dienst werken mee zangeres Patricia Foort en organist Willem Christian Meyboom.

**Een dienst waar iedereen welkom is.**

Of je queer bent of niet, je bent van harte welkom.

Het thema van deze dienst is "Er is hoop".

De deuren gaan al om 14:00 uur open en de koffie met iets lekkers staat klaar.

De dienst begint om 15:00 uur.

Na afloop is er nog tijd om na te praten met een drankje.

**Pastor Annabell de Jong**

**roze viering**  
**VLAARDINGEN**

**8 OKTOBER 2023**



**DEUR OPEN 14.00 UUR / DIENST 15.00 UUR**  
**VOOR EN NA DE DIENST IS ER RUIMTE**  
**OM ELKAAR TE ONTMOETEN**  
**MET EEN HAPJE EN DRANKJE**

VOORGANGER: ANNABELL DE JONG  
SPECIALE MUZIEK: PATRICIA FOORT

BETHELKERK / BURGEMEESTER VERKADESINGEL 26 / VLAARDINGEN

## Omgaan met verlies

Verlies komt in vele vormen voor.

Of het nu gaat om verlies van je geliefde partner of je ouders, een goede vriend/vriendin, je baan, misschien je gezondheid ..... Verlies gaat meestal gepaard met verdriet, gemis en het gevoel van eenzaamheid.

De een praat makkelijker over verlies en verdriet dan de ander. Weer anderen voelen zich soms een zeur. Je wilt graag gehoord worden, maar niet zielig gevonden worden en je zit ook niet te wachten op goed bedoelde,

ongevraagde adviezen.

Herken je dit?

Vraag je jezelf af hoe anderen hiermee omgaan?



### Wat is de Troostkantine?

De Troostkantine is een plek waar mensen bij elkaar komen. Waar ze niet alleen over hun verlieservaringen praten, maar ook over 'hoe nu verder'.

Aan de hand van verschillende thema's wordt er naar elkaars verhaal geluisterd in de hoop elkaar een beetje op weg te helpen en lichtpuntjes te ontdekken. Wellicht weet je zelf wel wat lichtpuntjes te benoemen of krijg je lichtpuntjes aangereikt.

### Wanneer gaan we van start?

De Troostkantine is een reeks van 7 bijeenkomsten.

Bij voldoende aanmeldingen gaan we op **donderdag 12 oktober** aanstaande van start. Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met:

**Pastor Annabell de Jong**

E-mail: [pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl).

### Agenda Bethel Theaterclub

7 oktober Wannebiezz

20 oktober Ongeplukte Zusters

21 oktober Iris Hond

9 november Op Rouwtoer

18 november Toneelgroep ONI

Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom.

Neem dan contact op met

Carina Kal [carinakal@ambachtoost.nl](mailto:carinakal@ambachtoost.nl) of

Yvonne Schoonhoven [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl).



### Activiteiten in de Bethelkerk

24 september was startzondag, dat betekent dat een aantal activiteiten weer start.

Onlangs heeft u een activiteitenboekje ontvangen. Daar staat alles uitgebreider in.

Het Bethelcafé en de koffieochtenden (4<sup>e</sup> woensdag) gingen de hele zomer door.

De activiteiten op de donderrdagen:

1 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
2 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Troostkantine (7x)	Graag aanmelden voor 9 oktober
3 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
4 <sup>e</sup> donderdag van de maand	18:00 uur Moderne Profeten (8x)	Begin met gezamenlijke maaltijd, (aanmelden is handig, maar niet noodzakelijk).

## Help!

**Moderne profeten**

**8 gespreksavonden**  
vanaf oktober elke 4e donderdag in de maand  
Bethelkerk, Vlaardingen

18:00 uur start met gezamenlijke maaltijd

**Wie zijn onze voorbeelden?**  
**Wat is wijsheid?**

aanmelden is handig maar  
niet noodzakelijk

tafel 1: heeft al thuis naar de  
podcast geluisterd en praat  
nu tijdens het eten bij

tafel 2: luistert samen tijdens  
het eten naar de podcast



Ik zoek hulp voor de avonden moderne profeten.

We willen samen eten en naar de podcast luisteren - het lijkt wel een beetje op de oude kloostertraditie waar tijdens het eten voorgelezen wordt. Na het eten gaan we bij een kopje koffie of thee doorpraten over wat we net gehoord hebben.

De eerste avond is 26 oktober over Martin Luther King. Ik heb even gekeken wat zijn lievelingseten was. **Wie heeft zin (met mij samen) voor deze avond(en) te koken?**

Ik ben op zoek naar kokers voor elke 'Moderne Profeten'- avond. Liefst steeds een gerecht dat bij de persoon past die we bespreken.

- 26 oktober: Martin Luther King
- 23 november: Frère Christian de Chergé
- 25 januari: Desmond Tutu
- 22 februari: Dorothy Day
- 21 maart: Bishop Tiny Muskens
- 25 april: Dietrich Bonhoeffer
- 23 mei: Jaque Ellul
- 27 juni: Angela Merkel

**Pastor Annabell de Jong**

Wat is wijsheid in deze onduidelijke tijd, waarin zoveel gebeurt? Welke stem vertrouwt je? De EO-podcast 'Moderne Profeten' vertelt de verhalen van acht bekende christenen uit de moderne tijd. Ze maakten alle acht een echte crisis mee. Hoe doorstonden ze dit? Waar haalden ze het lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze zeiden en deden ze wat ze deden? Welke geheim had hun leven? Een ding was zeker: hun leven had een profetische kracht.

Theoloog en dominee Kees van Ekris vertelt verhalen die nog niet zo bekend zijn achter tijdgenoten Martin Luther King, Frère Christian de Chergé, Desmond Tutu, Dorothy Day, Dietrich Bonhoeffer, Bisschop Muskens, Jacques Ellul en Angela Merkel. Hun levens staan ook voor de grote thema's van onze tijd, zoals armoede, techniek, vrijheid en racisme.

luister naar de  
podcast:  
Moderne Profeten



## Uit de Windwijzer

### SchuldHulpMaatje Informatieavond: 3 oktober 2023

Op dinsdagavond 3 oktober aanstaande is er een informatieavond gepland om uitgebreid te spreken over de verschillende rollen die er zijn.

Wanneer u interesse hebt in het vervullen van een rol, of meer wilt weten over het werk van SchuldHulpMaatje, bent u van harte welkom.

Dinsdagavond 3 oktober: De Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen. Start 19:30 uur.

Informeer gerust bij Mariska op telefoonnummer 06 22 47 15 83 of via e-mail [mariska.denhollander@schuldhulpmaatje.nl](mailto:mariska.denhollander@schuldhulpmaatje.nl).



### Nokkiebeurs

Vrijdag 29 september  
van 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 30 september  
van 09.00 tot 12.00 uur



## In de Windwijzer

### Kliederkerk

Op zondag 8 oktober is er weer Kliederkerk in de Windwijzer. Het thema is: Durf jij te delen? Je bent van harte welkom vanaf 14:45 uur. Met elkaar gaan we weer op een creatieve manier aan de slag met een Bijbelverhaal.

Dit keer het verhaal over Elia en de Weduwe uit Sarefat (1 Koningen 17:1-16).

Elia vraagt de vrouw bij wie hij logeert om een brood. De vrouw vertelt dat ze nog een klein beetje meel en olie heeft en dat ze daar nog brood van kan bakken, maar dat ze daarna zullen doodgaan van de honger. Zal ze toch delen? En wij? Durven wij te delen? Durf jij te delen?

We beginnen de Kliederkerk met verschillende activiteiten om het thema te ontdekken. Na een korte viering, eten we samen en sluiten we de middag samen af.

En dit keer op een toepasselijke wijze betreft het Bijbelverhaal; iedereen neemt iets te eten mee dat we samen zullen proeven, dus het eten delen we met elkaar. Wij hebben er al zin in en gaan ons best doen iets lekkers voor jullie mee te nemen uit onze eigen keuken (of eigen supermarkt ;).

Wat neem jij voor eten mee? Overigens mag iedereen komen, ook als je niets mee neemt. Er is echt wel genoeg ;).

Een hartelijke groet,

Hanneke Blom, missionair werker PGV, [hannekeblom@dewindwijzer.nl](mailto:hannekeblom@dewindwijzer.nl).



### Het verhaal vooraf: Recht doen

Maak jij je druk over onrecht en vind je het belangrijk dat er recht wordt gedaan? Dan is "Het verhaal vooraf" misschien iets voor u! Op woensdag 4 oktober is er van 20.00-22.00 uur in de Windwijzer een bijeenkomst waarin we met elkaar verkennen wat het betekent om recht te doen. We doen dat aan de hand van het Bijbelverhaal over de profeet Micha én ons eigen verhaal.

Als we ons laten overspoelen door al het onrecht in de wereld, kan je snel moedeloos

worden. Wie zijn wij dat we de denken we de wereld kunnen veranderen? En toch hebben we invloed. Kunnen we verschil maken door het goede te doen. Met elkaar gaan we o.a. in gesprek over zorgen voor elkaar en voor de schepping.

De bijeenkomst is een activiteit in aanloop naar de Zin op Zondag lezing op 15 oktober met Chris van Dam met als thema Recht doen: theorie of praktijk?

**Graag vooraf aanmelden** via [aanmelden@dewindwijzer.nl](mailto:aanmelden@dewindwijzer.nl).

Voor de koffie & thee vragen we een bijdrage van € 2,50.

Voor **meer informatie** kan je contact opnemen met: [hannekeblom@dewindwijzer.nl](mailto:hannekeblom@dewindwijzer.nl).

## We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.

## Agenda:

### Zondag 1 oktober

Dienst Noorderlicht 11.00 uur

Taizéviering - Mw. Anneke Klavers 16.00 uur

### Maandag 2 oktober

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

### Dinsdag 3 oktober

Cantorij 20.15 – 21.45 uur

### Donderdag 5 oktober

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

### Zaterdag 7 oktober

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

### Zondag 8 oktober

Dienst – Ds. Axel Wicke 10.00 uur

Roze Viering – Annabell de Jong 14.00 uur inloop, 15.00 uur dienst

Provider 19.00 uur

## Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

## Een Taizé-gedicht van Eric Du Meunier

*Taizé,*

*Ver weg.*

*Vreemd bij aankomst,  
een stuk van jezelf bij vertrek.*

*Een heuvel op een heuvel,  
een zakdoek groot.*

*Mens in harmonie met zichzelf, de anderen, de natuur, God.*

*Mensen uit alle hoeken van de wereld die naar elkaar kunnen luisteren.*

*Mensen die weten wat het betekent:*

*begrijpen en begrepen worden, danken,  
samenzijn in echte en hechte vriendschap,  
alles delen en jezelf verliezen voor de anderen.*

*Stilte, een hoorbare stilte.*

*Daar wordt geluisterd naar de stilte.*

*Eenvoud, een hartverwarmende omhelzing. En vertrouwen in elkaar.*

*Een paradijs van melk en honing, in verbondenheid met God.*

*Je wilt er niet meer weg.*

*Toch kom je thuis.*



*Een stuk van jezelf bij vertrek, vreemd bij aankomst.  
Een stad in een stad.  
Mensen overhoop met zichzelf, de anderen, de natuur, God.  
Mensen die naast elkaar leven en tijd en geld als excuus zoeken om niet naar elkaar te moeten luisteren.  
Mensen die zich niet begrepen voelen en niet begrijpen,  
niet kunnen danken of delen of zichzelf verliezen voor de anderen.  
Lawaai, zenuwslopend lawaai overal, waar men gedwongen naar moet luisteren,  
want echte stilte is hier vermoord.  
De ene boven en beter dan de andere, een onpersoonlijke verplichte slappe handdruk uit beleefdheid  
en een beschaafd vervelend goeie-dagje met een ingebouwd afweermechanisme tot verder contact.  
Documenten, telefoons, handtekeningen, bewijsschriften die een uitdrukking zijn van achterdocht en wantrouwen.  
Een pré-fab-paradijs van heerlijk jezelf verliezen in een dodende eenzaamheid en verveling  
en jezelf wijsmaken dat je gelukkiger bent dan de anderen  
en dit alles in verbondenheid met het belangrijkste van je persoonlijkheid: je portefeuille.  
Je wilt er weg, weg uit dat onecht paradijs.  
Een paradijs waar je pas binnenkomt als je betaalt met je eigen authenticiteit.*

