



Jaargang 3, nr.45

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

10-11-2023



Bij de ochtenddienst van 12 november

In deze dienst gaat pastor Annabell de Jong voor.

Zondag 12 november: Bethelbijzonderdienst

LEF!

Voor veel dingen in het leven is wel lef nodig!

Maar wat als je geen lef hebt? Durf je wel?

In deze dienst nemen we ook afscheid van Niec Saarloos – die het lef heeft om helemaal naar Zeeland te verhuizen.

Iedereen is welkom !

Pastor Annabell de Jong

»ZEG
WAAR HAAL JE
HET LEF VANDAAN«

NOU

OVERAL

Loesje

Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

Op 26 november aanstaande, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we onze dierbaren die het afgelopen jaar gestorven zijn.

We noemen dan hun namen en steken bij iedere naam een kaarsje aan.

We willen in deze dienst graag ruimte bieden om, naast onze eigen gemeenteleden die ons ontvallen zijn, ook naasten ván gemeenteleden te gedenken.

Vandaar deze oproep:

is er in uw omgeving het afgelopen jaar iemand gestorven, wiens naam u graag genoemd zou hebben?

Vandaag, vrijdag 10 november, is de laatste dag dat u dit nog kunt doorgeven aan ds. Yvonne Schoonhoven, tel. 06-12186084,

e-mailadres yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl.

Ds. Yvonne Schoonhoven

Israël - Palestina

Een verwijzing naar het algemene standpunt van de Protestantse kerk:

<https://protestantsekerk.nl/verdieping/drie-gelijkwaardige-roepingen/>.

Daaruit blijkt dat ook bij de Protestantse Kerk Nederland hiermee geworsteld wordt. In Ambacht-Oost zijn wij bij de erediensten deels afhankelijk van gastsprekers en van hen kan niet verwacht worden dat zij zich hierover uitspreken.

Het moderamen van de kerkenraad is van mening dat hoe meer bekend is, hoe complexer het probleem wordt.

Stelling nemen, kiezen voor één van de partijen doen we niet. Wel vragen we de wijkgemeente anderen niet te veroordelen en we steunen de oproep om tot een vreedzame oplossing te komen.

Mede daarom is bij de Bethelkerk, geen Palestijnse of Israëliëse vlag opgehangen, maar de Vredesvlag, waarmee gekozen wordt voor de mensen die slachtoffer zijn van het geweld.

Heleen Horsman, scriba.

Bloemenpot

Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er een bos bloemen op het podium staat.

Deze is bedoeld ter bemoediging of als groet vanuit onze gemeente aan iemand die dat op dat moment even nodig heeft.

De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die iedere tweede zondag van de maand bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Wijkdiaconie



Dopen

Op zondag 7 januari 2024 hebben we doopzondag in de Bethelkerk met inmiddels al 5 dopelingen: Sofieke, Dee, Levi, Nine en Norah.

Misschien zijn er in de gemeente nog meer mensen die zichzelf of hun kind(eren) willen laten dopen of opdragen? Van harte welkom om aan te sluiten op 7 januari! Neem in dat geval contact op met ds. Yvonne Schoonhoven, tel. 06-12186084, yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl, het liefst **vóór 20 november** aanstaande.

Pastor Annabell de Jong & ds. Yvonne Schoonhoven

Dopen

Donderdag 16 november

Aanmelden tot maandag 13 november – deze avond vindt alleen plaats bij voldoende animo!!

een avond over

doop

opdragen

belijdenis

zondag 7 januari 2024
is doopzondag!

Waarom laat je je kind dopen?
Waarom kies je voor opdragen?
Zou je belijdenis willen doen en wat is dat?

Deze avond vindt alleen plaats bij voldoende animo
Aanmelden tot maandag 13 november
pastor@ambachtoost.nl

donderdag 16 november - 19:30 uur
Bethelkerk

Collecte Werelddiaconaat Libanon Zondag 12 november

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

kerk in actie

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.

Jongeren centrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

Met je bijdrage steun je werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het jongeren centrum Manara in Beiroet. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte jongeren Libanon, of doneer online.

Meer informatie op kerkinactie.nl/jongerenlibanon.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

kerk in actie Ook in Vlaardingen Helpt u mee?

Er worden collectanten gezocht voor Noodhulp aan kinderen in Oekraïne.

In de week van 20 t/m 25 november vindt de landelijke 'huis aan huis' collecte van Kerk in Actie plaats, waarvan de opbrengst voor deze Noodhulp bestemd is.

De doelstelling is kinderen in oorlogsgebied veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning te bieden, zoals beschreven op deze website:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraïne/>.

Op dit moment zijn er collectanten te kort voor het postcodegebied 3132 en 3134 in Vlaardingen. Het zou geweldig zijn als meer mensen zich melden.

Bent u in staat en bereid om te collecteren dan kunt u zich opgeven bij:

Trudy Schoonenberg, e-mail: trudy@schoonenberg.com.

In overleg wordt dan een passend collectegebied voor u geselecteerd.



Bijbelse Dagkalender 2024

Ook dit jaar verschijnt hij weer: [*de Bijbelse Dagkalender*](#).

Al 78 jaar lang is dit het meest populaire dagboek om uit te delen onder gemeenteleden en bewoners van zorginstellingen. De meditatie's in de Bijbelse Dagkalender zijn kort en bondig en volgen het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een inspirerend lied of een motiverende spreuk.

Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst en voor de belangrijke momenten in het leven zijn er een aantal gebeden opgenomen.

De dagkalender is te bestellen via deze link: [KokBoekencentrum | Bdk 2024](#).

40-dagen kalender

Beste gemeenteleden,

Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, voor- en door gemeenteleden van de Bethelkerk.

Ook in 2024 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen.

Daarom een uitnodiging aan u / jou:

kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, liefst met een bijpassende illustratie. Je gebruikt maximaal 225 woorden.

We laten ons ditmaal inspireren door het thema 'woestijn/oase'.

(We sluiten hiermee ook goed aan bij het thema van de Vastenactie 2024 'klimaatverandering en voedselzekerheid').



Citaten/ uitdrukkingen over 'woestijn en oase' die je kunnen helpen om iets te gaan schrijven:

Een oase in de woestijn (een oase is een liefelijke plek in een onaangename omgeving, water afkomstig van een ondergrondse bron)

Een roepende in de woestijn zijn

De woestijn in worden gejaagd (zondebokken werden de woestijn ingestuurd)

Woestijn is de plek van de Gods-ontmoeting

Zonneschijn zonder regen maakt een woestijn (Arabisch spreekwoord)

Jezus werd verzocht in de woestijn

Als ik in de woestijn zit heb ik de kans om te overleven zolang ik blijf geloven in de oase (Phil Bosmans)

Wij zijn allen in de woestijn, niemand begrijpt iemand (Gustav Flaubert)

Helaas is het gemakkelijker om een woestijn te creëren dan een bos (James Lovelock)

De woestijn is het theater van de menselijke strijd van het zoeken naar God (Jan Majerniz)

Wat de woestijn mooi maakt is dat er ergens een waterbron verborgen is (Antoine de Saint Exupéry)

Laat je inspireren! Schrijf over het gekozen thema of over iets anders dat jij verbindt met de 40 dagen tijd.

Het moet toch zeker weer gaan lukken om ruim 40 mooie bijdragen te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente.....

Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 20 december 2023 bij mij aan te leveren, liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen.

Hartelijke groet

Kees Nieuwstraten

tel 06 25108182



Buurtbezem Oud Ambacht

Samen voor een schonere buurt!

Zaterdag 11 november komt de Buurtbezem weer in actie. Om 10 uur drinken we koffie in de Bethelkerk, waarna we aan de slag gaan om het zwerfvuil van de straten te halen.

We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Kinderkerstzangmiddag: Let op!

Donderdagmiddag 16 november is er geen repetitie! Volgende keer is het weer zingen geblazen, 23 november.

Marianne de Wilt



Moderne profeten

donderdag 23 november 2023

18:00 uur start met gezamenlijke maaltijd

Bethelkerk, Vlaardingen



Eerst eten we samen
en bij een kopje koffie
luisteren we samen naar de
podcast

Frère Christian de Chergé



aanmelden graag tot 20.11.
i.v.m. voorbereiding eten

Moderne Profeten

23 november

Frère Christian de Chergé | Liefde Samen met zeven andere monniken bouwde broeder Christian de Chergé een kloostergemeenschap in Algerije in de jaren '90. Algerije was in die tijd levensgevaarlijk door oorlog en geweld. Ondanks doodsb bedreigingen bleef Christian iedereen zijn broeder noemen. En ondanks dat hij wist dat hij en zijn mede kloosterbroeders in gevaar waren bleef hij in het klooster om de dorpsgemeenschap om hem heen te helpen.

Hij koos in een ontvlambare, gepolariseerde omgeving voor liefde. Liefde voor God, liefde voor mensen, liefde voor zijn vijanden...

Henk Bouma van het Huis van Vrede in het Utrechtse Kanaleneiland vertolkt de stem van Christian de Chergé als hij wordt gequoteerd in de podcast.

Tijdens het hemels filmfestival draaide in kerkcentrum Holy een film over deze kloostergemeenschap.

Pastor Annabell de Jong

Vanuit de Windwijzer:

3-luik rondom 'Zin op Zondag'

Met ingang van september bieden we rondom Zin op Zondag een tweetal activiteiten aan. "Het verhaal vooraf" is een bijeenkomst om in het thema van de Zin op Zondag lezing met elkaar te verkennen.

"Het vervolg" is een doe-activiteit rondom het thema. De activiteiten zijn ook los van elkaar te bezoeken.

We hopen je bij één of meerdere activiteiten te zien!

Voor de maand november is er het volgende programma:



Het verhaal vooraf: Omgaan met verlies en gemis

In aanloop naar de lezing op Zin op Zondag "Ik mis je terwijl je bij mij bent" is er een moment van ontmoeting om verdriet, verlies en gemis te delen. Dat doen wij in het licht van de Eeuwige. Heb je een gedicht, tekst of lied dat je troost en steun geeft, neem deze dan mee.

- Woensdag 15 november: 20.00 tot 22.00 uur.

Zin op Zondag: Ik mis je terwijl je bij me bent – ds. Marianne Vonkeman

Ds. Marianne Vonkeman, voormalig predikant in Vlaardingen, hield dertig jaar een dagboek bij over God, de liefde en de dood. Hierin gaan de pijn en het geluk in relaties en predikantenwerk samen op met innerlijke ervaringen en bespiegelingen over de omgang met God. Op zondag 19 november zal zij met name ingaan op het omgaan met sterven en rouw, in haar werk en haar persoonlijk leven.

- Zondag 19 november van 15.00 tot 16.00 uur

Het vervolg: In onze gedachten

Als vervolg op de Zin op Zondag lezing is er bij Licht op de week op maandag 20 november een gedachtenismoment. We herdenken de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Er is voor iedereen de mogelijkheid een kaarsje te branden voor een overleden dierbare.

- Maandag 20 november: 10.30 uur (i.p.v. 11.00 uur zoals op de ladder staat)

Hanneke Blom

Kliederkerk 12 november: Kom jij ook?

Op zondag 12 november is er weer Kliederkerk in de Windwijzer.

Het thema is: Weet jij hoe laat het is?

Je bent van harte welkom vanaf 14:45 uur. Met elkaar gaan we weer op een creatieve manier aan de slag met een Bijbelverhaal. Dit keer het verhaal dat er een nieuwe wereld gaat komen. Wanneer er knoppen en blaadjes aan komen, weet je dat het gauw zomer wordt. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld.



Als je ziet gebeuren wat is voorspeld, dan weet je dat het niet lang meer duurt, dat het vlakbij is. Die nieuwe wereld.

Hoe zien wij 'die nieuwe wereld'? Wanneer? Weet jij hoe laat het is?

We beginnen de Kliederkerk met verschillende activiteiten om het thema te ontdekken. Na een korte viering eten we samen en sluiten we de middag samen af.

Hanneke Blom, missionair werker PGV,
hannekeblom@dewindwijzer.nl

Agenda Bethel Theaterclub

18 november Toneelgroep ONI.
24 november Concert Pauluskoor
10 januari South African Road Trip
20 januari Richard Groenendijk
27 januari Virginia Woolf
2 februari Omdenken
3 februari Edith Piaf
16 februari Charl Delemarre



Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom!

Neem dan contact op met:

- Carina Kal carinakal@ambachtoost.nl of
- Yvonne Schoonhoven yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl.



Bethelcafé

Donderdag 16 november
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

Donderdagactiviteiten

1 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
2 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Troostkantine (7x)	
3 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
4 ^e donderdag van de maand	18:00 uur Moderne Profeten (8x)	Eerst samen eten; aanmelden maandag voorafgaand aan de donderdag

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Agenda:

Zaterdag 11 november

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur

Zondag 12 november, Bethelbijzonderdienst

Dienst – Annabell de Jong, m.m.v. de Band "Je zal het maar in huis hebben"
Provider 10.00 uur
19.00 uur

Maandag 13 november

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 14 november

Cantorij 20.15 – 21.45 uur

Donderdag 16 november

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Geen repetitie kinderkoor

Zondag 19 november, H. Avondmaal

Dienst – Ds. Neely Kok 10.00 uur
Vesper 17.00 uur
Club 19.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

Van generatie op generatie

(Marinus van den Berg)

Wij zijn niet de enige generatie
wij zijn de huidige generatie
wij zijn verbonden met de vorige generaties
wij zijn altijd voor en na verbonden
met wie voor ons waren
met wie na ons komen

we danken veel aan wie voor ons waren
we staan op schouders van voorouders
wie na ons komen erven ons doen en laten

we leven in verbondenheid
we leven met en niet los van elkaar
we zijn met elkaar verweven.

Ingezonden door Janny van Driel