

Jaargang 4, nr. 2

**BETHELNIEUWS**

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: [www.ambachtoost.nl/](http://www.ambachtoost.nl/)

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

12 -1-2024



## Bij de dienst van zondag 14 januari,

In deze dienst gaat ds. D. ter Horst uit Hellevoetsluis voor.

## De dienst van 7 januari

Deze zondag vierden we wel een heel unieke dienst. In deze dienst werden Sofieke, Levi, Nine en Norah gedoopt, werden Dee en Maliyah opgedragen en deed Chantal belijdenis.

Een feestelijke dienst waar we nog lang aan terug zullen denken!

Pastor Annabell de Jong en ds. Yvonne Schoonhoven hadden deze dienst voorbereid, samen met de ouders van de genoemde kinderen. Daardoor werd het een heel persoonlijke dienst, met liederen en gedichten die door de ouders waren uitgekozen en waarin voor



elk van de zes kinderen een eigen bijbeltekst en "minipreek" was.

De broertjes en zusjes mochten met hun gietertjes de doopvont vullen.

# kerk in actie



## Collecte Diaconaat 14 januari 2024 Nederland - Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Met de campagne *Samen tegen armoede* draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.

Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat - samen tegen armoede, of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op [kerkinactie.nl/samentegenarmoede](https://kerkinactie.nl/samentegenarmoede).

**Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**

### **BMZ en BVZ gaan weer zingen!**

Beste mensen,

Op zaterdag 20 januari willen we weer een BMZ (Bethel Mannen Zingen) event houden en daarop volgend natuurlijk een BVZ (Bethel Vrouwen Zingen) event op zaterdag 3 februari. Het gaat het er weer van komen!

Inloop is om 13.30 uur, repetitie van 14.00 uur tot 16.30 uur met tussendoor een pauze.

Daarna het concert van 16.30 uur tot ca. 17.00 uur.



Evenals vorig jaar is Edwin Vooijs bereid gevonden om beide pop-up koren te dirigeren. Wij zijn hier heel blij mee!

Zoals te doen gebruikelijk gaan we de liedjes 's middags instuderen en brengen we ze daarna voor publiek ten gehore. Daarna is er de inmiddels befaamde after party waarvoor de deelnemers gevraagd worden om iets te eten of te drinken mee te brengen. Hiervoor wordt t.z.t. een lijst gemaakt waarop te lezen valt wat er nodig is. Tenslotte wordt, om te kosten te bestrijden, van u zoals gebruikelijk een kleine financiële bijdrage gevraagd.



U kunt zich voor de BMZ opgeven bij Bert van der Meer [g.meer790@upcmail.nl](mailto:g.meer790@upcmail.nl) of bij Chris Mooij [chrmooy@gmail.com](mailto:chrmooy@gmail.com).

Voor de BVZ kunt u zich bij Monique Roessen opgeven [moniqueroessen@ambachtoost.nl](mailto:moniqueroessen@ambachtoost.nl)

Met vriendelijke groet,  
mede namens Monique, Bert en Edwin,  
**Chris Mooij**



### **Vespers in de Bethelkerk**

**(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)**

**Zondagmiddag 21 januari 2024 om 17.00 uur**

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Voorganger: ds. Neely Kok

Thema: 'De zin van alles.....' uit Job

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2023/2024 houden we ons bezig met onder andere het boek Job, onderdeel van de wijsheidsliteratuur. Vandaag teksten uit Job 1 en 2.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept. t/m mei), om 17.00 uur in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

**Kees Nieuwstraten**

E-mail: [corkees29@gmail.com](mailto:corkees29@gmail.com)

Tel: 06 25108182

### **De Week van gebed 21 t/m 28 januari 2024**

De Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV) organiseren dit jaar weer de Week van gebed voor eenheid (21 t/m 28 januari 2024) in Vlaardingen. Bij verschillende kerken in Vlaardingen ben je welkom om mee te bidden.

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.



In Vlaardingen ben je bij verschillende kerken welkom om mee te bidden:

Zondag 21 januari	10.00u	Bethelkerk, Oecumenische dienst
Maandag 22 januari	19.15u	Pax Christikerk, Reigerlaan 51
Dinsdag 23 januari	19.30u	Leger des Heils, Magnoliastraat 41
Woensdag 24 januari	19.00u	Kerk vd Nazarener, Zwanensingel 1
Donderdag 25 januari	19.30u	Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255
Vrijdag 26 januari	19.30u	H. Lucaskerk Hoogstraat 26/A/B (Bovenzaal)
Zaterdag 27 januari	10.00u	Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255

We hopen je te zien op een van onze gebedsavonden!

Namens de VKV,

**Martin Edelman en Rinus de Bruijne**

06 - 4605 8920 / 010 - 4340435



**Secretariaat VKV**

[kvvlaardingen@gmail.com](mailto:kvvlaardingen@gmail.com)

### **(Huis)Paaskaars**

Het is weer tijd om uw huispaaskaars te bestellen. Dit kan via de koster Frouwke Vermaat of intekenen op de lijst die in de Bethelkerk ligt. Het laatste moment dat dat nog kan is **zondag 18 februari**.

De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 30 maart 2024 zal worden aangestoken is de kaars A met de afbeelding van De Verrijzenis.



A B C D E F

A De Verrijzenis, B Duif met Regenboog, C De Levensboom, D Vredesduif, E Staurogram, F Chi-Rho Kruis.

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen: <https://boca.nl/boca-kaarsen-paascatalogus> .

**KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden)**  
**Vierde woensdagochtend van de maand,**  
**24 januari 2024**

Op woensdag 24 januari om 10:30 uur bent u weer van harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk.



Aansluitend is er een lunch.

Het jaarthema is ' Ga mee'. Goed idee als u van plan bent te komen op de koffie en de lunch, neem iemand mee. Het is gezellig en je leert andere mensen kennen.

Voor de lunch kunt u zich opgeven bij: [cobieplantinga@hotmail.com](mailto:cobieplantinga@hotmail.com) of bij Anneke Rodenburg tel. 010-4340055 **tot 19:00 uur**.

**Moderne Profeten**

elke 4<sup>e</sup> donderdag van de maand

Bethelkerk Vlaardingen

18:00 uur start met gezamenlijke maaltijd

**Aanmelden graag tot maandag 22 januari**

ivm voorbereiding van het eten

**Moderne profeten**  
**donderdag 25 januari 2024**  
 18:00 uur start met gezamenlijke maaltijd  
 Bethelkerk, Vlaardingen

**Desmond Tutu**

*aanmelden graag tot 22.01. ivm voorbereiding eten*

Wat is wijsheid in deze onduidelijke tijd, waarin zoveel gebeurt? Welke stem vertrouwt je? De EO-podcast 'Moderne Profeten' vertelt de verhalen van acht bekende christenen uit de moderne tijd. Ze maakten alle acht een echte crisis mee. Hoe doorstonden ze dit? Waar haalden ze het lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze zeiden en deden ze wat ze deden? Welke geheim had hun leven? Een ding was zeker: hun leven had een profetische kracht. Theoloog en dominee Kees van Ekris vertelt verhalen die nog niet zo bekend zijn achter tijdgenoten Martin Luther King, Frère Christian de Chergé, Desmond Tutu, Dorothy Day, Dietrich Bonhoeffer, Bisschop Muskens, Jacques Ellul en Angela Merkel. Hun levens staan ook voor de grote thema's van onze tijd, zoals armoede, techniek, vrijheid en racisme.

luister naar de podcast: Moderne Profeten

Toen begin jaren '90 Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijkwam en later president zou worden, kreeg Zuid-Afrika hoop. Maar ook werd duidelijk hoe getraumatiseerd het land was. Vijftig jaar apartheidspolitiek had zoveel stuk gemaakt. Er was zoveel angst gezaaid, er was zoveel geweld gebeurd, al die martelingen, zoveel doden... niemand was onschuldig gebleven. Hoe bouw je dan aan een gemeenschappelijke toekomst?

In 1995 werd besloten tot een Truth & Reconciliation Committee, een proces van waarheid en verzoening. Bisschop Desmond Tutu was voorzitter van deze commissie. Zuid-Afrika bleek leek verstomd door het trauma. Profeten zijn mensen die juist dan iets te zeggen hebben. Soms zingen ze het. Desmond Tutu kon dat. Hoe kwam hij aan die woorden?

De quotes van Desmond Tutu worden voorgelezen door Minella van Bergeijk.

**Pastor Annabell de Jong**

## **UIT DE WINDWIJZER**

**Theatervoorstelling 'In Gods Naam' door Bastiaan Ragas op 14 mei 2024 in de Stadsgehoorzaal**

### **Start Kaartverkoop**

Samen met buurgemeenten uit Maassluis, Schiedam en de Kerk van de Nazarener hebben we als Protestantse Gemeente in Vlaardingen en de Windwijzer de voorstelling 'In Gods Naam' naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen gehaald! Deze voorstelling is een initiatief van Nachtzon Media en de landelijke Protestantse Kerk om in samenwerking met lokale kerken een toegankelijke avond over de Bijbel te organiseren.



### **Een persoonlijke reis door de Bijbel**

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

### **Kaartverkoop**

De theatervoorstelling is dinsdag 14 mei en begint om 20.15 uur.

Als medeorganisator hebben we 70 kaarten om met korting te verkopen! We mogen de kaarten voor 15 euro verkopen i.p.v. 25 euro (vrije verkoopprijs via de website Petrus). Een mooie kans om een extra kaart te kopen en iemand uit te nodigen om mee te gaan!

Wil je graag naar de voorstelling toe?

Stuur dan vóór **1 februari** een mail naar [hannekeblom@dewindwijzer.nl](mailto:hannekeblom@dewindwijzer.nl) of App naar 06-57323416 met je naam en aantal kaarten dat je wilt hebben.

Alle aanmeldingen worden tot 1 februari verzameld en daarna verdeeld.

Als er meer aanmeldingen zijn dan kaarten, dan wordt er geloot. Je krijgt na 1 februari zo snel mogelijk bericht of je kaarten voor de voorstelling hebt.

Een hartelijke groet,

**Hanneke Blom**, missionair werker

### **Rustplek zoeken, rustplek zijn**

Behoeftte aan een rustmoment in de week?

In januari staan er in de Windwijzer een drietal activiteiten in het teken van "rustplek vinden, rustplek zijn". Momenten om op te ademen en nieuwe inspiratie op te doen. Noteer de datums alvast in je agenda!

Op **woensdagavond 17 januari** zoeken we om 20.00 uur de stilte met een meditatie rond een Bijbeltekst.

Op **zondag 21 januari** vertelt Kees Koeleman bij Zin op Zondag van 15.00 uur tot 16.00 uur over het stadsklooster Rotterdam en neemt hij ons mee in de kloostertraditie en de zoektocht naar rust, bezinning en verbinding.



Op **woensdagavond 24 januari** hopen we het stadsklooster Rotterdam in de Prinsekerk aan de Schepenstraat 69 in Rotterdam te bezoeken. We beginnen om 18.15 uur met soep en een broodmaaltijd en wonen om 20.00 uur het getijdengebied met muziek bij van een half uur. Na afloop drinken we koffie & thee en is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Het bezoek aan het stadsklooster is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.



### **Ga je mee naar het Stadsklooster Rotterdam?**

Graag vooraf aanmelden via [aanmelden@dewindwijzer.nl](mailto:aanmelden@dewindwijzer.nl) en aangeven of je samen wilt reizen of op eigen gelegenheid gaat. Als je samen wilt reizen ontvang je na de aanmelding daar meer informatie over via Hanneke Blom.

Het is ook mogelijk om bij het getijdengebied aan te schuiven om 20.00 uur. We stellen het op prijs als je op

tijd aanwezig bent in verband met de stipte start. Mocht je bij het getijdengebied aanschuiven, geef dit dan aan bij de aanmelding.

Voor meer informatie over stadsklooster Rotterdam kan je terecht op:

<https://www.stadsklooster.nl/>.

### **Kliederkerk zondag 14 januari**

Waar voel jij je thuis? Tijdens de Kliederkerk op zondag 14 januari 2024 in de Windwijzer gaan we aan de slag met het thema Onderweg of Thuis? Je bent van harte welkom vanaf 14:45 uur. Ga je met ons mee onderweg, op ontdekkingstocht? Kinderen en (groot)ouders, iedereen is van harte welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Met elkaar gaan we weer op een creatieve manier aan de slag met het thema en een Bijbelverhaal. Dit keer gaat het over het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel. Zijn ouders zijn hem al dagen kwijt; 3 dagen zelfs! En als ze hem eindelijk vinden, dan zegt Jezus dat hij juist thuis is. Was hij niet gewoon onderweg, verdwaald... Of was Jezus toch echt thuis? Wat bedoelt Jezus toch? Zijn ouders zijn in ieder geval heel blij hem mee te kunnen nemen naar hun huis, mee terug naar Nazareth.

We beginnen de Kliederkerk om 15.00 uur met verschillende activiteiten om het thema te ontdekken. Vervolgens gaan we met zijn allen naar het verhaal luisteren. Nadat we over het verhaal hebben gesproken, sluiten we de middag samen af met lekker eten.

Een hartelijke groet, **Hanneke Blom**, missionair werker PGV.

### **UIT WIJKGEMEENTE HOLY Expositie Engelen in Holy**

Voor de Kerstperiode (11 december 2023 – 22 januari 2024) maakt kunstenaar Adrie Huisman speciaal voor de wijkgemeente Holy engelen. Hij doet dat op geheel eigen wijze. Engelen zijn boodschappers tussen God en mensen. Zijn engelen hebben dan ook menselijke trekken.

Adrie zegt hierover zelf: 'Het worden andere engelen dan de mensen gewend zijn. Hopelijk verwachten ze geen 17e-eeuwse engelen.' Door het gebruik van liedboeken en in ons geval een thema met engelen, legt hij een verbinding met zijn geloof en de kunst.

**ds. Hugo M. Habekotté**





Donderdag 18 januari 2024

**Lezing bij de tentoonstelling**  
'Kleurrijke Engelen' | Adrie Huisman

Spreker : Ds. Wim Markus  
Plaats : Kerkcentrum Holy  
Aanvang: 19:30uur

### Agenda Bethel Theaterclub

27 januari Virginia Woolf  
2 februari Omdenken  
3 februari Edith Piaf  
16 februari Charl Delemarre  
1 maart Sonny Boy  
8 maart Francis van Broekhuizen  
24 april Tineke Schouten  
31 mei Buddy Vedder



Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom.

Neem dan contact op met Carina Kal [carinakal@ambachtoost.nl](mailto:carinakal@ambachtoost.nl) of  
Yvonne Schoonhoven [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl)

NB. Houd er rekening mee dat sommige voorstellingen al uitverkocht kunnen zijn!

**Ds. Yvonne Schoonhoven**

### Donderdagactiviteiten

1 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
2 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Troostkantine	
3 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
4 <sup>e</sup> donderdag van de maand	18:00 uur Moderne Profeten	Eerst samen eten; aanmelden maandag voorafgaand aan de donderdag

### Centraal Meldpunt Overlijden

Het Centraal Meldpunt Overlijden voor de gehele PGV is Loes Hössen, pastoraal assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd voorganger bij uitvaarten. Het zal natuurlijk gebeuren dat een pastor is betrokken bij de laatste levensfase van een gemeentelid. In dat geval zal de familie direct contact met betreffende pastor opnemen in geval van overlijden of zal de familie de uitvaartondernemer vragen om dit te doen.

In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld.

Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de familie contact leggen met een beschikbare voorganger.

Het telefoonnummer is: **06-30137975**, e-mail: [uitvaarten.pkn.vld@gmail.com](mailto:uitvaarten.pkn.vld@gmail.com)

## We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.
- Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)



Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep <https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUnQVMED6M6rzZUhB>  
Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar [pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl)

## Agenda:

### Zaterdag 13 januari

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur  
Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur

### Zondag 14 januari

Dienst – Ds. Dick ter Horst 10.00 uur  
Club 19.00 uur

### Maandag 15 januari

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

### Dinsdag 16 januari

Cantorij 20.00 – 21.30 uur

### Donderdag 18 januari

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

### Zondag 21 januari, Oecumenische viering

Dienst – Annabell de Jong en Lidwien Meijer 10.00 uur  
Club 19.00 uur

## Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

## Als je ziek bent

(Jacqueline Louwerens)

Ik lig even uitgeteld.  
Ben door een virusje geveld.  
Nu lig ik op de bank en bedenk.  
Wat is het toch een geschenk.



Dat ik veilig ziek kan wezen.  
Met een dak boven mijn hoofd heb ik niets te vrezen.

Wat als een vluchteling ziek wordt  
Als je in oorlogsgebied woont heb je geen veilig oord.  
Hoe erg is het dan om ziek te zijn.  
Zonder huis, bed, eten of medicijn  
Nergens veilig, ziek, gewond, pijn.  
Hoe vreselijk moet dat zijn.

Er zijn dappere mensen die naar hen toe gaan.  
Om ze met medicijn en eten bij te staan.  
Dat is fantastisch maar het helpt maar even.  
Terwijl ieder mens recht heeft op een plekje om veilig te leven.