



Jaargang 4, nr. 5

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

2-2-2024



Bij de dienst van zondag 4 februari



In de dienst van zondag 4 februari nemen we afscheid van twee ambtsdragers, nl. Anneke Rodenburg en Corrie Vellekoop.

Daarnaast mogen we vijf ambtsdragers herbevestigen:

Laura Meerman als diaken;

Carina Kal als ouderling;

Cees Oosterom als ouderling-voorzitter algemene kerkenraad;

Heleen Horsman als ouderling-scriba;

Cees Aleman als ouderling voor Vaartland.

Elk van deze zeven genoemde ambtsdragers heeft zijn of haar lievelingslied opgegeven. Deze hebben allemaal een plekje gekregen in de dienst!

Voorgangers zijn pastor Annabell de Jong en ds. Yvonne Schoonhoven.

Het thema van de dienst is ontleend aan 1 Korinthe 16 : 14, "Alles wat u doet, doe het met liefde".

Jam en gelei te koop

Zondag 4 februari 2024 hopen we u weer te ontmoeten bij de tafel met jampotjes.



Zoals u weet: de opbrengst is zonder aftrek van kosten voor het project van zuster Mary in Ruiru in Kenia. Kunt u niet naar de kerk komen en u wilt wel jam, bel of mail ons.

Kees en Ellen Haas, tel: 010-4358606; mail: ellenkees.haas@hetnet.nl

Bethel Vrouwen Zingen

Morgen, zaterdag 3 februari, mogen de vrouwen het hoogste lied laten horen.

Inloop is om 13.30 uur, repetitie van 14.00 uur tot 16.30 uur met tussendoor een pauze.

Daarna, onder leiding van Edwin Vooijs, het concert van 16.30 uur tot ca. 17.00 uur voor publiek in de kerkzaal.

Iedereen is weer van harte welkom!

Na het concert de befaamde afterparty, waar de kelen weer gesmeerd kunnen worden.

Chris, Monique, Bert en Edwin



Aankondiging 40 dagen kalender

Op 14 februari a.s. begint weer de 40-dagen tijd. En de 40-dagen kalender is bijna klaar.

Dit jaar hebben we een nieuwe mogelijkheid, namelijk een digitale kalender waarbij u dagelijks via de mail en/of via WhatsApp één pagina ontvangt.

Mocht u liever een fysieke kalender hebben dan is dit op beperkte schaal ook mogelijk (te koop in de Bethelkerk vanaf zondag 11 februari).

De kosten van de kalender zijn als volgt:

- de digitale kalender in kleur kost € 2,- (opbrengst geheel voor Vastenactie)
- een fysieke kalender in zwart/wit kost € 3,- (waarvan € 2,- voor de Vastenactie)
- een fysieke kalender in kleur kost € 5,- (waarvan € 2,- voor de Vastenactie)



Het doel van de Vastenactie dit jaar is een project in Zimbabwe (o.a. efficiëntere landbewerking i.v.m. klimaatverandering).

U kunt nu al uw digitale kalender reserveren door het betreffende bedrag over te maken via de QR code. Daarna graag een mailtje naar: aanmelden@ambachtoost.nl met uw mailadres en/of uw 06 nummer. Dan voegen wij u alvast toe aan de digitale verzendlijst.

Voor vragen kunt u terecht bij Kees Nieuwstraten: keesnieuwstraten@ambachtoost.nl.

Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op zondag 4 februari a.s. hebben we de maandelijkse actie voor de Voedselbank. Dit keer willen we u vragen om een **fles Allesreiniger of Afwasmiddel** mee te brengen.

Reinigingsmiddelen zijn essentieel voor een hygiënische leefomgeving. Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar. Meer dan één artikel mag natuurlijk ook en is altijd welkom.

We hopen dat u weer mee wilt doen en wilt meehelpen voor een gezondere en schonere gemeenschap!

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen, kunt u de artikelen ook brengen op zaterdag 3 februari a.s. tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week als er iemand in de Bethelkerk aanwezig is.

Alvast hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Als u niet in de gelegenheid bent iets te brengen, dan kunt u ook een gift overmaken op rekening NL18INGB0005344105 van Wijkdiaconie Ambacht-Oost o.v.v. gift Voedselbank. Wij zorgen dan dat het product gekocht wordt.

Informatie: **Jos van den Boogert**, tel. 0638315155



Mini-voedselbank

Als u de kerk in komt heeft u vast in de entreehal ons "voedselbankje" al zien staan. Het is gemaakt door onze klussenclub. Onder dit bankje zit een "voedselbak".

Deze kleine, maar o zo belangrijke plek biedt mensen de gelegenheid om voedsel in te leveren voor degenen die dat nodig hebben. Ons voedselbankje fungeert als een brug tussen degenen die voedsel willen doneren en de Voedselbank in Vlaardingse zelf. Het is een

tastbare manier voor mensen om betrokken te raken bij het helpen van anderen in onze stad. Ons voedselbankje is niet alleen een praktische manier om voedselhulp te bieden, maar heeft ook een symbolische betekenis. Het staat voor solidariteit binnen

onze gemeenschap en herinnert ons eraan dat zelfs kleine gebaren een groot verschil kunnen maken in het leven van anderen.

Buiten de maandelijkse inzameling kunt u hier op elk gewenst moment voedsel achterlaten.

Jos van den Boogert

Vooraankondiging:

7 avonden over christelijk geloven

Ds. Yvonne en Pastor Annabell willen tussen nu en de zomer graag 7 avonden plannen over christelijk geloven aan de hand van het boek "Stukjes en beetjes" van de auteur Marloes Meijer.

Voor de eerste avond op 7 maart is de auteur uitgenodigd en ze komt!

Op deze avond worden de vervolgvonden afgesproken.

Je kunt je opgeven bij yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl

of bij pastor@ambachtoost.nl

Ds. Yvonne Schoonhoven en Pastor Annabell de Jong



(Huis)Paaskaars

Het is weer tijd om uw huispaaskaars te bestellen. Dit kan via de koster Frouwke Vermaat of intekenen op de lijst die in de Bethelkerk ligt. Het laatste moment dat dat nog kan is **zondag 18 februari**.

De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 30 maart 2024 zal worden aangestoken is de kaars A met de afbeelding van De Verrijzenis.



A

B

C

D

E

F

A De Verrijzenis, B Duif met Regenboog, C De Levensboom, D Vredesduif, E Staurogram, F Chi-Rho Kruis.

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen:

<https://boca.nl/boca-kaarsen-paascatalogus>.

Moderne Profeten

Vorige week donderdag 25 januari, kwamen we met 15 personen bij elkaar voor de 3e moderne profeet. We genoten van lekker Zuid-Afrikaans eten en luisterden een podcast over Desmond Tutu.

De komende moderne profeet is Dorothy Day. We luisteren naar haar verhaal op 15 februari. **(Let op: 3e donderdag!)**

Moderne Profeten, vervolg

Moderne profeten
donderdag 15 februari 2024
18:00 uur start met gezamenlijke maaltijd
Bethelkerk, Vlaardingen

aanmelden graag tot 12.02.
ivm voorbereiding eten

Food for the body is not enough.
There must be food for the soul.
— Dorothy Day

Dorothy Day

CATHOLIC WORKER
AMSTERDAM

Wat is radicaliteit? Wie is radicaal? Is dat een woord dat je uitnodigt, of fascineert? Of zit het in de hoek van fanatisme, van: 'radicalisering'. Is er ook een radicaal leven mogelijk waarin je kiest voor goede dingen, voor wie in armoede leeft, voor geweldloosheid, voor gerechtigheid? Profeten zijn radicale mensen, maar op een heel eigen manier. Dorothy Day was zo iemand.

De quotes van Dorothy Day worden voorgelezen door Margriet Bos. Zij woont in de Catholic Worker-gemeenschap in Amsterdam, geïnspireerd op het leven en werk van Dorothy Day.

Aan het begin van de vastentijd en in de geest van Dorothy Day eten we samen soep en preekbrood. Tijdens het luisteren naar de podcast delen we ook het toetje met elkaar.

Kom je ook?

Pastor Annabell de Jong

Bethelcafé en Klaverjassen



Elke 1^e en 3^e donderdag bent u welkom in het Bethelcafé tussen 14.30 en 16.30 uur. Een gesprekje bij een kopje koffie met iets lekkers, een spelletje, sjoelen, darten of biljarten. Er is van alles te doen.

Alleen missen we nog wat klaverjassers. We willen graag een groepje vormen.

Kom eens langs (eerstvolgende keer 1 februari) of stuur even een berichtje dat u mee wilt doen naar carinakal@ambachtoost.nl.

Carina Kal

UIT DE WINDWIJZER

Kliederkerk Vlaardingen

Op zondag 11 februari 2024 is er vanaf 14.45 uur Kliederkerk in de Windwijzer aan de Schiedams weg 95 in Vlaardingen. Het thema is: Wat goed dat je er bent. Met elkaar gaan we op een creatieve manier aan de slag met het verhaal van Jezus en zijn belevenissen tijdens zijn reis door de woestijn. Hij bleef 40 dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Jezus krijgt honger en wordt op de proef gesteld. Kunnen wij kiezen voor het goede? Net als Jezus in de woestijn? Deed Jezus dit helemaal alleen? Kunnen wij alles alleen?



We beginnen de Kliederkerk met verschillende activiteiten om het thema te ontdekken. Vervolgens gaan we met zijn allen naar het verhaal luisteren en in gesprek. Daarna sluiten we de middag af met eten dat is meegebracht. Neem jij iets mee uit de eigen keuken, voorraadkast of winkel om samen te delen? Niets moet, alles mag. Er is genoeg.

Van harte welkom!

Hanneke Blom

Het verhaal vooraf: Gezien, geraakt en geroepen

Op zondag 18 februari zijn Erzsébet en Theo van Everdingen te gast bij Zin op Zondag. Ze vertellen daarin over kwetsbare en waardevolle ontmoetingen met mensen in de prostitutie tijdens hun (vrijwilligers)werk bij De Haven in Den Haag. De Haven is een stichting waar mensen zich inzetten voor een veilige plek waar mensen in de seksindustrie worden gezien, en herstel en hoop wordt geboden. Voorafgaand aan Zin op Zondag gaan we bij "Het verhaal vooraf" in gesprek over ontmoetingen in ons eigen leven én in de Bijbel. Wat doen die ontmoetingen met jou? Wanneer voel jij je gezien, geraakt of geroepen?

Je bent van harte welkom bij "Het verhaal vooraf" op **woensdag 7 februari om 20.00 uur** in de Windwijzer.

Vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl is fijn.

Een hartelijk groet, **Hanneke Blom**

Agenda Bethel Theaterclub



2 februari Omdenken
3 februari Edith Piaf
16 februari Charl Delemarre
1 maart Sonny Boy
8 maart Francis van Broekhuizen
24 april Tineke Schouten

Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom.

Neem dan contact op met Carina Kal carinakal@ambachtoost.nl of Yvonne Schoonhoven

NB. Houd er rekening mee dat sommige voorstellingen al uitverkocht kunnen zijn!
yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl

Ds. Yvonne Schoonhoven

STICHTING CANTATES VLAARDINGEN



Vlaardingen, 5 februari 2024

CANTATE BWV 22 BETHELKERK VLAARDINGEN

Zondag 11 februari 2024, aanvang 17.00 uur

Op 11 februari wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate 'Jesus nahm zu sich die Zwölfe' (BWV 22) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.

Bach componeerde Cantate 22 samen met nr. 23 ter gelegenheid van zijn auditie voor de Thomaskantor-vacature in Leipzig op 7 februari 1723, volgens de Lutherse kalender de laatste zondag voor het begin van de vasten. De schriftlezing waarbij de cantateteksten zijn geschreven, is Lucas 18: 31-43: Jezus' aankondiging van zijn lijden en sterven in Jeruzalem. De zang van koor en solisten wordt instrumentaal begeleid door strijkers, hobo en continuo.

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Christus Factus Est' van Johann Michael Haydn (1737-1806)

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliëk Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor), Samuel Wong (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorgangers is ds. Hans van der Linden.

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen
Website: www.cantatesvlaardingen.nl.
E-mail: infocantatesvlaardingen@gmail.com.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.


CANTATEDIENSTEN
 Bethelkerk Verkadesingel Vlaardingen
 Aanvang 17.00 uur
zondag 11 februari 2024
 BWV 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe
zondag 7 april 2024
 BWV 66 Erfreut euch, ihr Herzen

Marie Anne Jacobs alt
 Adrian Fernandes tenor
 Samuel Wong bas

Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam
 Collegium Delft
 Arjen Leistra orgel en orgelcontinuo
 Bas van Houte muzikale leiding

Toegang vrij, collecte na afloop

Johann Sebastian Bach



Donderdagactiviteiten

1 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
2 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Troostkantine	
3 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
4 ^e donderdag van de maand	18:00 uur Moderne Profeten	Eerst samen eten; aanmelden maandag voorafgaand aan de donderdag

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.
- Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)



Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep <https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUnQVMED6M6rzZUhB>
Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar pastor@ambachtoost.nl

Agenda:

Zaterdag 3 februari

Oud Papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 4 februari, afscheid en herbevestiging ambtsdragers

Dienst – Ds. Yvonne Schoonhoven en

pastor Annabell de Jong

10.00 uur

Club

19.00 uur

Maandag 5 februari

Klussen rond en in de kerk

09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 6 februari

Cantorij

20.00 – 21.30 uur

Donderdag 8 februari

Troostkantine

14.30 – 16.30 uur

Zaterdag 10 februari

Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 – 12.00 uur

Buurtbezem

10.00 – 12.00 uur

Zondag 11 februari

Dienst – Annabell de Jong

10.00 uur

Club

19.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Voelbaar als een windvlaag *(Greet Brokerhof-van der Waa)*

Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest....

Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die je nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste iets in die geest....

Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfel je:
was dat God nou of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteen blaast
en je lucht en licht geeft
Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest....