

Jaargang 4, nr. 7

16-2-2024

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl



Bij de dienst van zondag 18 februari

In deze dienst gaat ds. Neely Kok voor.

De cantorij o.l.v. Edwin Vooijs werkt ook mee aan de dienst.

Thema en Lezing Lucas 4: 1-13 Verzoeking in de woestijn



22 februari Europese dag van het Slachtoffer

Jaarlijks op 22 februari is het de Europese Dag van het Slachtoffer.

Door organisaties in heel Europa wordt dan aandacht gegeven aan hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie als Slachtofferhulp.

Ook als kerk willen we deze dag onder de aandacht brengen.

Het is niet op te noemen op welke manieren mensen slachtoffer kunnen worden.

We weten wel dat het mensen zijn die buiten hun eigen schuld lichamelijke, financiële of geestelijke schade lijden; we weten ook dat iemand in zo'n situatie deze gebeurtenis vaak jarenlang met zich meedraagt.

Als kerk willen we oog hebben voor mensen die op welke manier dan ook slachtoffer zijn. Hoe dan? Dat moeten we samen ontdekken.

Pastor Annabell de Jong en ds. Yvonne Schoonhoven



Vespers in de Bethelkerk

(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)

Zondagmiddag 18 februari 2024 om 17.00 uur

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Voorganger: ds. Hans Mast

Thema: 'De zin van alles.....' uit Job

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2023/2024 houden we ons bezig met onder andere het boek Job, onderdeel van de wijsheidsliteratuur. Vandaag teksten uit Job 19.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 uur in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten

e-mail: corkees29@gmail.com

tel: 06 25108182

(Huis)Paaskaars Laatst mogelijkhed

U kunt uiterlijk **zondag 18 februari** uw huispaaskaars nog bestellen via koster Frouwke Vermaat of intekenen op de lijst die in de Bethelkerk ligt.

De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 30 maart 2024 zal worden aangestoken is de kaars A met de afbeelding van De Verrijzenis.



A B C D E F

A De Verrijzenis, B Duif met Regenboog, C De Levensboom, D Vredesduif, E Staurogram, F Chi-Rho Kruis.

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen:

<https://boca.nl/boca-kaarsen-paascatalogus>

De 40 dagen kalender

Op 14 februari is de 40-dagen tijd weer begonnen en dus is er de 40 dagen kalender. Dit jaar hebben we een nieuwe mogelijkheid, namelijk een digitale kalender waarbij u dagelijks via de mail en/of via Whatsapp één pagina ontvangt.

Mocht u liever een papieren kalender hebben dan is die op beperkte schaal ook te koop in de Bethelkerk.

De kosten van de kalender zijn als volgt:

- de digitale kalender in kleur kost € 2,- (opbrengst geheel voor Vastenactie)
- een fysieke kalender in zwart/wit kost € 3,- (waarvan € 2,- voor de Vastenactie)
- een fysieke kalender in kleur kost € 5,- (waarvan € 2,- voor de Vastenactie)

Het doel van de Vastenactie dit jaar is een project in Zimbabwe (o.a. efficiëntere landbewerking i.v.m. klimaatverandering).



U kunt uw digitale kalender nog aanvragen door het betreffende bedrag over te maken via de QR code.

Daarna graag een mailtje naar: aanmelden@ambachtoost.nl met uw mailadres en/of uw 06 nummer. Dan voegen wij u toe aan de digitale verzendlijst. Voor vragen kunt u terecht bij Kees Nieuwstraten:

keesnieuwstraten@ambachtoost.nl

**kerk
in actie**

Collecte Diaconaat 18 februari 2024

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun

gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Steun via het programma Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat - gevangenezorg of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/gevangenen.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank

Avondgebed Woensdag 21 februari

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de Bijbel.

Thema:

'De woestijn als retraite, juist in de woestijn God ervaren...'

Voor dit avondgebed heb ik (Wanda) mij laten inspireren door het boekje 'de kleine prins', van Antoine de Saint-Exupéry.

Graag wil ik dit met u delen. Welkom!

Liturg: Wanda Werner
Orgel/piano: Guus Korpershoek
Zang: Bert van der Meer
Aanvang: 19.30 uur

Mee te vieren via: kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen.

Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.



Koffieochtend en Lunch (graag aanmelden)

Op woensdag 28 februari om 10:30 uur bent u weer van harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk.

Aansluitend is er een lunch.

Het jaarthema is 'Ga mee'. Goed idee als u van plan bent te komen op de koffie en de lunch, neem iemand mee. Het is gezellig en je leert andere mensen kennen.



Voor de lunch kunt u zich opgeven bij: Cobie Plantinga cobieplantinga@hotmail.com of bij Anneke Rodenburg tel. 010-4340055 **tot 19:00 uur**.

Biertje met de dominee op 21 februari

Een nieuw initiatief van de pastores van alle wijken.

Het is voorlopig een pilot van drie keer.

We willen als kerk / pastores naar de plek toegaan waar de mensen zijn en daar met hen – gelovig of niet – in gesprek gaan over thema's die hen bezighouden.

Hoezo dan in Vlaardingen? Er zijn ook in Vlaardingen veel mensen die niet of niet meer naar de kerk komen maar toch

wel eens een gesprek over belangrijke levensvragen zouden willen aangaan.

In de kroeg worden van oudsher levensvragen besproken. Laten we deze traditie dan oppakken en naar de mensen toe gaan.

Steeds 2 pastores uit 2 verschillende wijken zullen elke 3^e woensdag van de maand vanaf 19:30 uur in Café Mes zijn. Elke avond staat onder een ander thema.

Kom gezellig langs en neem je vrienden mee.



Gespreksgroep "Stukjes & Beetjes"

Op zondag 7 januari jongstleden waren we er getuige van dat Chantal van der Vaart openbare belijdenis aflegde van haar geloof. Haar verhaal maakte op vele aanwezigen diepe indruk.

De belijdenis van Chantal vormde de aanleiding om een aantal gespreksavonden te organiseren over het christelijk geloof. Wat geloven we eigenlijk?

Ds. Marloes Meijer heeft daarover, samen met een aantal andere predikanten, een toegankelijk boekje geschreven met de titel "Stukjes & Beetjes: over christelijk geloven". Het boekje bestaat uit zo'n 40 hoofdstukjes waarin telkens een thema wordt besproken; bijvoorbeeld: God, schepping, Jezus, bidden, hemel, zonde, vergeving, enzovoort.

We hebben een eerste avond geprikt: **donderdagavond 7 maart** aanstaande. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Marloes Meijer komt ook, die eerste avond!

Op die eerste bijeenkomst inventariseren we welke thema's we in het vervolg gaan bespreken. Dan spreken we ook de overige data af.

Het is de bedoeling om in totaal 7 avonden te plannen, vanaf 7 maart tot aan de zomervakantie.

Wil je meedoen? Stuur dan een berichtje aan Annabell, pastor@ambachtoost.nl of Yvonne, yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl.



Agenda Bethel Theaterclub

16 februari Charl Delemarre
1 maart Sonny Boy
8 maart Francis van Broekhuizen
24 april Tineke Schouten

Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom.

Neem dan contact op met Carina Kal carinakal@ambachtoost.nl of Yvonne Schoonhoven yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl

NB. Houd er rekening mee dat sommige voorstellingen al uitverkocht kunnen zijn!

Ds. Yvonne Schoonhoven

Donderdagactiviteiten

1 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
2 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Troostkantine	
3 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé 18.00 uur Moderne Profeten	Open inloop, iedereen is welkom! Eerst samen eten; aanmelden maandag voorafgaand aan de donderdag

ZIN IN ZINGEN, ZINGEN VOOR VREDE - ZING MEE VOOR VREDE

Op 24 februari is het twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In een tijd waarin er meer en meer conflicten lijken op te laaien en de gruwelijke gebeurtenissen van oorlogsgeweld ons dagelijks bereiken, is het van belang om verbondenheid te ervaren te midden van verdeeldheid, machteloosheid, boosheid, verdriet en wanhoop.

Om een stem te kunnen geven aan onmacht en uit solidariteit met slachtoffers van wereldwijd oorlogsgeweld en conflicten wordt er op zaterdag 24 februari in Vlaardingen een groot vredeskoor samengesteld. Koorzingen als metafoor en middel tot verbinding en als positief en verbindend signaal in deze tijd van verdeeldheid en oorlogsgeweld.

Op het repertoire staan meerstemmige internationale liederen over vrede, vriendschap en solidariteit waaronder een Oekraïens wiegelied, een Palestijns / Hebreeuws vredeslied en een prachtig Dona Nobis Pacem. De liederen zijn niet moeilijk en iedereen met een stem kan meedoen. Het streven is om mensen van diverse achtergronden, religies en etniciteit samen te brengen en een krachtige boodschap van vrede te delen. Deelname is kosteloos, u kunt zich aanmelden **via** VoicesOverVlaardingen.nl of onderstaande QR code.

De middag wordt georganiseerd door PAX Vlaardingen in samenwerking met dirigent Rinske van der Meer en pianist Martijn Vriesman van InterVocaal. InterVocaal organiseert laagdrempelige en verbindende zangprojecten, zoals een maandelijks inloopkoor in o.a. Amsterdam en Haarlem.

Lokaal Amnesty – De Windwijzer - Platform Ander Vlaardingen zijn bij de voorbereidingen en uitwerking betrokken.

WANNEER:

Zaterdag 24 februari 2024

WAAR:

Lucaskerk Vlaardingen – Hoogstraat 26

TIJD:

14.00 uur - ca. 16.00 uur,

na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van Oekraïense en Palestijnse hapjes.

meld je aan



UIT DE WINDWIJZER

26 februari 2024

Lezing over de Mattheüs Passion van Bach door Geb van Doornik

In aanloop naar Pasen zal de Mattheüs Passion de komende 40 dagen weer veelvuldig worden beluisterd en uitgevoerd. Om een dieper inzicht te bieden in dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, organiseert De Windwijzer op maandagavond 26 februari een bijzondere avond met muzikkenner en theoloog Geb van Doornik.

Bach is in onze ogen vooral een componist. Maar in het Lutherse Duitsland van de 18^e eeuw was een componist van kerkmuziek ook theoloog, want muziek was verkondiging. De predikant leverde een verbale preek en de cantor/ componist leverde een muzikale preek. Bij zijn benoeming in Leipzig werd Bach zelfs drie dagen lang in het Latijn onderzocht op zijn theologische kennis.

Op **maandagavond 26 februari** zal Geb van Doornik in De Windwijzer dieper ingaan op de theologie van de Mattheüs-passie. Wat is de achterliggende boodschap van dit meesterwerk? Geb zal niet alleen zijn kennis delen, maar ook de muziek laten horen. Je bent van harte hiervoor uitgenodigd.

Het belooft een boeiende avond te worden die begint om 19.30 uur, entree € 2,50.

WINDWIJZER WIJZER LEZING OVER DE MATTHEÛS PASSION

DOOR GEB VAN DOORNIK

MA 26 FEBRUARI IN DE WINDWIJZER
AANVANG 19.30 UUR - €2.50



Kerkdienst Anders Begaafden

Op zondag 25 februari 2024 om 15:00 uur hopen wij weer onze kerkdienst voor en met Anders Begaafden te organiseren.

Na de dienst drinken wij gezellig met de doelgroep en andere aanwezigen koffie of thee.

Iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden.

Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

We zien u graag de 25ste in **Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47A, Vlaardingen.**

Harry Vogel



Uitnodiging Aangepaste kerkdienst

voor en met de doelgroep: Anders Begaafden

iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden

Zondag 25 Februari 2024

Aanvang: 15:00 uur

KERKCENTRUM HOLY, Reigerlaan 47 – Vlaardingen



Voorganger: R de Bruijne

Muziek: organist: G. Korpershoek

e-mailadres: bijzonderekerkdienstvld@gmail.com.



We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.
- Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)



Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep
<https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUnQVMED6M6rzZUhB>
Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar
pastor@ambachtoost.nl.

Agenda:

Zondag 18 februari

Dienst – Ds. Neely Kok 10.00 uur m.m.v. Cantorij
Vesper 17.00 uur

Vakantie Club en Provider

Maandag 19 februari

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 20 februari

Cantorij 20.00 – 21.30 uur

Woensdag 21 februari

Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 22 februari

Moderne Profeten 18.00 uur

Zondag 25 februari

Dienst – Ds. Rianne Noordzij 10.00 uur

Vakantie Club en Provider

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

VERWACHTING

(Herman Houweling)

Heen en weer geslingerd
tussen hoop en vrees
met vragen of het
ooit nog goed zal komen
dolend door de woestijn
als schapen zonder herder
zoekend tastend
hoe nu verder

deze tijd zet ons op het
spoor van hopen en verwachten
dat we de weg weer vinden,
geleid door stille krachten
het licht niet zal verbleken
in deze broze tijd
duisternis zal wijken voor
vrede en gerechtigheid
opnieuw zoeken we
nieuwe wegen
in goed vertrouwen,
en op hoop van zegen.