



Jaargang 4, nr. 8

23-2-2024

**BETHELNIEUWS**

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: [www.ambachtoost.nl/](http://www.ambachtoost.nl/)

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)



## Bij de dienst van zondag 25 februari

In deze dienst gaat ds. Rianne Noordzij voor.

Op deze 2e zondag in de 40-dagentijd lezen wij over de verheerlijking op de berg.

Zo komen wij "In de sfeer van God".

In het grote Licht hebben wij een schitterend uitzicht, zelfs op zijn barmhartigheid in de diepste diepte.

Wij kijken enthousiast uit naar de toekomst.

**ds. Rianne Noordzij**



## Noodoproep van Kerk in Actie voor hulp in Gaza! Extra deurcollecte 25 februari

Een noodoproep met het oog op de dramatische situatie in Gaza en de vraag vanuit Kerk in Actie voor een extra collecte in onze kerkgemeenschappen.

'De situatie in Gaza is dramatisch. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza. Er is behoefte aan álles.

De eerste hulp heeft de zwaar getroffen inwoners inmiddels bereikt, maar er is nog ontzettend veel nodig.

Kerk in Actie werkt al vele jaren samen met partner-organisaties in Israël en Palestina. Na de verschrikkelijke gebeurtenissen hielden zij ons op de hoogte van de situatie ter plekke. Al snel werd duidelijk dat er heel veel hulp nodig is én blijft. Samen met kerken wereldwijd.

Kerk in Actie is lid van Action by Churches Together (ACT), een wereldwijd netwerk van kerken dat overal ter wereld hulp biedt aan mensen in nood, ongeacht geloof of afkomst. "Dat gebeurt nu ook in Gaza, maar we helpen ook inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever", zegt noodhulpcoördinator Dick Loendersloot.

Via de mail bereikte de Diaconie deze oproep en meteen kwam er van de diakenen uit alle wijken een reactie. 'DAAR MOETEN WE AAN MEEDOEN!' Door in ieder geval in alle wijken een extra deurcollecte te houden en een OR-code( zie hieronder) voor deze actie, zo passend bij de diaconale opdracht van ons allemaal!

Van harte bij u aanbevolen!

Doneren via de OR-code en/of bij

**Extra deurcollecte op 25 februari!**

Hartelijk dank voor uw meeleven en meedoen!

**Jacolien Immerzeel**, secretaris College van diakenen



## **Gemeentemiddag Zaterdag 9 maart om 14.00 uur in de Bethelkerk**

Beste gemeenteleden,

Op zaterdagmiddag 9 maart houden we een gemeentemiddag voor alle gemeenteleden van de wijkgemeente Ambacht-Oost en voor andere geïnteresseerden binnen kerkelijk Vlaardingen.

We willen u informeren over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken binnen de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV).

Vanuit het gezichtspunt van onze wijkgemeente gaan we achtereenvolgens in op het vervolg van het rapport Bouwen op goede grond, op de herverdeling van de inzet van kerkelijk werkers, op de financiële situatie binnen de PGV en de bevindingen vanuit de visitatiecommissie afgelopen jaar.

Tenslotte gaan we in op de visie en het perspectief van onze wijkgemeente.

Voldoende onderwerpen dus om elkaar te ontmoeten die middag! We beginnen de bijeenkomst om 14.00 uur, in de Bethelkerk. Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten en een glas te drinken met elkaar.

Ik hoop velen van u dan te mogen ontmoeten!

Vriendelijke groet,

**Frank Christiaansen,**

voorzitter kerkenraad wijkgemeente Ambacht-Oost

## **Koffieochtend en Lunch (graag aanmelden)**

### **Vierde woensdagochtend van de maand, 28 februari**

Op woensdag 28 februari om 10:30 uur bent u weer van harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk.



Aansluitend is er een lunch.

Het jaarthema is 'Ga mee'. Goed idee als u van plan bent te komen op de koffie en de lunch, neem iemand mee. Het is gezellig en je leert

andere mensen kennen.

Voor de lunch kunt u zich opgeven bij:

Cobie Plantinga [cobieplantinga@hotmail.com](mailto:cobieplantinga@hotmail.com)

of bij Anneke Rodenburg tel. 010-4340055 **tot 19:00 uur.**



## **Avondgebed Woensdag 28 februari**

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de bijbel.

**Thema: 'gastvrijheid in de woestijn',  
Genesis 18: 1 – 8**

*Afbeelding: Marc Chagall - Abraham en de drie engelen (1966)*



Zelfs in de onherbergzame woestijn kan er sprake zijn van oosterse, ruimhartige gastvrijheid. We lezen erover in Genesis 18 waar we horen hoe Abraham op het heetst van de dag bij zijn tent zit en drie mannen aan ziet komen, die hij uitnodigt voor een voortreffelijke maaltijd. Het is een verhaal dat een beroep op ons doet om ook gastvrij te zijn in de 'woestijn' van onze maatschappij, waar vluchtelingen en migranten steeds minder gastvrij ontvangen worden en waar steeds meer mensen op straat leven.

**Liturg: Rob van Herwaarden**

**Orgel/piano: Hans Treurniet**

**Zang: Lianne van Rijn en Marja Mooiman**

**Aanvang: 19.30 uur**

Mee te vieren via [www.kerkomroep.nl/](http://www.kerkomroep.nl/) en via [YouTube Bethelkerk Vlaardingen](https://www.youtube.com/channel/UCBj8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k). Bij de uitgang staat de vasten-pot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

### Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op zondag 3 maart zamelen we weer artikelen in voor de Vlaardingse Voedselbank. Dit keer vragen wij u om **tandpasta en shampoo** in te leveren. Weliswaar geen voedsel, maar toch essentiële hygiëneproducten.



Bent u niet in de gelegenheid om deze artikelen op zondag in te leveren? Er is ook de mogelijkheid om dit te doen op zaterdag 2 maart tussen 11.30 en 12.00 uur, of op andere dagen als de kerk open

is. U kunt het dan in de hal in ons Voedselbankje achterlaten.

In februari hebben we dankzij uw bijdrage 57 flessen allesreiniger en 61 flesjes afwasmiddel kunnen leveren. Hartelijk dank daarvoor.

Wilt u meedoen maar bent u niet in de gelegenheid langs te komen, dan kunt u ook een gift overmaken op rekening NL18INGB0005344105 van Wijkdiaconie Ambacht-Oost o.v.v. gift Voedselbank. Wij zorgen dan dat het product gekocht wordt.

**Jos van den Boogert**, tel: 06383151555.

### Gespreksgroep "Stukjes & Beetjes"

Op zondag 7 januari jongstleden waren we er getuige van dat Chantal van der Vaart openbare belijdenis aflegde van haar geloof. Haar verhaal maakte op vele aanwezigen diepe indruk. De belijdenis van Chantal vormde de aanleiding om een aantal gespreksavonden te organiseren over het christelijk geloof. Wat geloven we eigenlijk?

Ds. Marloes Meijer heeft daarover, samen met een aantal andere predikanten, een toegankelijk boekje geschreven met de titel "Stukjes & Beetjes: over christelijk geloven". Het boekje bestaat uit zo'n 40 hoofdstukjes waarin telkens een thema wordt besproken; bijvoorbeeld: God, schepping, Jezus, bidden, hemel, zonde, vergeving, enzovoort.

We hebben een eerste avond geprikt: **donderdagavond 7 maart** aanstaande. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Marloes Meijer komt ook, die eerste avond!

Op die eerste bijeenkomst inventariseren we welke thema's we in het vervolg gaan bespreken. Dan spreken we ook de overige data af.

Het is de bedoeling om in totaal 7 avonden te plannen, vanaf 7 maart tot aan de zomervakantie.

**Wil je meedoen?** Stuur dan een berichtje aan Annabell, [pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl) of Yvonne, [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl).

### Biertje met de dominee

Gisteren: de eerste keer "biertje met de dominee" in Cafe Mes. We vonden het wel een beetje spannend - komt er iemand? Hoeveel mensen komen dan? Hoe gaat het lopen? We kijken terug naar een geslaagde avond waar we met een kleine en gezellige groep goede en diepgaande gesprekken hadden. Gesprekken die ik niet zo snel zou hebben in een kerk of op huisbezoek.

Volgende keer: 20 maart vanaf 19:30 uur met Hugo Habekotté (Holy) en Hanneke Blom (Missionair werker).

Denk alvast over na wie je mee zou willen uitnodigen.

**Annabell en Petra**



## Inzameling voor Kerk in Actie



Kerstmis is voorbij en, dankzij uw medewerking, zaten de tonnen van Kerk in Actie vol met heel veel kerstkaarten en kon ik op dinsdag 30 januari de eerste inzameling afleveren bij het hoofdkantoor van Kerk in Actie in Utrecht. Hartelijk dank!

Mevrouw Jaantje Vink, Consulente Kerk in Actie, meldde mij in een e-mail dat de landelijke totale opbrengst van de inzamelingen in 2023, was: € 32.885,121! De uitsplitsing hiervan is:

Cartridges en mobieltjes:	€ 4.537,21
Munten:	- 410,00
Postzegels & kaarten	- 27.937,92

Een mooi bedrag en Mevrouw Vink liet me weten dat Kerk in Actie heel erg blij is met deze opbrengst!

### Rosemarie Donkersloot

Kerk in Actie inleverpunt, Vlaardingen

## Stichting Present Vlaardingen doet een beroep op u

Vanaf 1 maart kan het voorkomen dat er in deze nieuwsbrief van tijd tot tijd een oproepje komt te staan om u als vrijwilliger aan te melden voor een klus die ergens in Ambacht, Oost of Babberspolder gedaan moet worden.

Stichting Present koppelt groepen of individuele vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag om klussen voor hen te doen (b.v. schilderen, tuin opknappen, laminaat leggen, verhuizen) of sociale activiteiten te organiseren (b.v. maaltijd, spelletjesmiddag, creatieve activiteit).

Dit wordt gedaan voor mensen die zelf niet de middelen hebben om het betaald te laten doen, die vaak door een lichamelijke beperking niet in staat zijn om het zelf te doen en die ook geen of maar een heel klein sociaal netwerk hebben.

De vrijwilligers die geworven worden, zijn b.v. gezinnen, medewerkers van een bedrijf, vriendengroepen, schoolklassen, sportteams, leden van een kerkelijke gemeente. De klussen moeten in één of twee dagdelen gedaan kunnen worden.

Je als vrijwilliger(s) in (laten) zetten voor een Present-klus, kan je een waardevolle ontmoeting en een zinvolle ervaring opleveren.

Bij Present wordt het weer gewoon dat we omzien naar elkaar!

**Meer informatie** vind je op [www.presentvlaardingen.nl](http://www.presentvlaardingen.nl).



**Rob van Herwaarden**, bestuurslid St. Present Vlaardingen

## Kerkdienst Anders Begaafden

Op zondag 25 februari 2024 om 15:00 uur hopen wij weer onze kerkdienst voor en met Anders Begaafden te organiseren.

Na de dienst drinken wij gezellig met de doelgroep en andere aanwezigen koffie of thee.

**Iedereen** is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden.

Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

We zien u graag de 25ste in **Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47A, Vlaardingen**.

**Harry Vogel**





## **Uitnodiging Aangepaste kerkdienst**

voor en met de doelgroep: Anders Begaafden  
**iedereen** is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders,  
familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden

**Zondag 25 Februari 2024**

Aanvang: 15:00 uur

**KERKCENTRUM HOLY**, Reigerlaan 47 – Vlaardingen



**Voorganger: R de Bruijne**

**Muziek: organist: G. Korpershoek**

**e-mailadres: [bijzonderekerkdienstvld@gmail.com](mailto:bijzonderekerkdienstvld@gmail.com)**



### **Uit de Windwijzer**

**26 februari 2024:**

**Lezing over de Mattheüs Passion van Bach door Geb van Doornik**

In aanloop naar Pasen zal de Mattheüs Passion de komende 40 dagen weer veelvuldig worden beluisterd en uitgevoerd. Om een dieper inzicht te bieden in dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, organiseert De Windwijzer op maandagavond 26 februari een bijzondere avond met muzikkenner en theoloog Geb van Doornik. Bach is in onze ogen vooral een componist. Maar in het Lutherse Duitsland van de 18<sup>e</sup> eeuw was een componist van kerkmuziek ook theoloog, want muziek was verkondiging.

De predikant leverde een verbale preek en de cantor/componist leverde een muzikale preek.

Bij zijn benoeming in Leipzig werd Bach zelfs drie dagen lang in het Latijn onderzocht op zijn theologische kennis.

Op **maandagavond 26 februari** zal Geb van Doornik in De Windwijzer dieper ingaan op de theologie van de Mattheüs-passie. Wat is de achterliggende boodschap van dit meesterwerk? Geb zal niet alleen zijn kennis delen, maar ook de muziek laten horen. Je bent van harte hiervoor uitgenodigd.

Het belooft een boeiende avond te worden die begint om 19.30 uur, entree € 2.50.

**WINDWIJZER WIJZER**  
**LEZING OVER DE MATTHEÛS PASSION**  
**DOOR GEB VAN DOORNIK**  
MA 26 FEBRUARI IN DE WINDWIJZER  
AANVANG 19.30 UUR - €2.50



**Zingen voor vrede**  
Kom en zing mee!



24 FEBRUARI 2024  
Lucaskerk  
Hoogstraat 26 - Vlaardingen  
14.00 - 16.00 uur  
Deelname gratis

Meezingen?  
Scan de QR-code of kijk op  
[VoicesOverVlaardingen.nl](http://VoicesOverVlaardingen.nl)

olvo:  
Kneke vd Meer - dirigent  
Martijn Vriesman - pianist  
[www.zinzingen.nl](http://www.zinzingen.nl)





**Zing mee** op 24 februari in ons eenmalige pop-up koor voor wereldwijde vrede!

24 februari gaat de oorlog in Oekraïne zijn derde jaar in. Die datum viel Rusland Oekraïne binnen. Sindsdien zijn er dagelijks talrijke bombardementen met tienduizenden doden en gewonden als gevolg. We roepen iedereen op om op deze tweede "verjaardag" van de Russische invasie in Oekraïne samen te komen om zingend voor vrede ons verzet te tonen (symbolisch en

geweldloos vredelievend) tegen deze oorlog, de concrete gevolgen ervan, en de impasse waarin hij terecht is gekomen.

**Meld je aan (QRcode)** om samen vredesliederen in te studeren en mee te zingen in ons eenmalige pop-up koor voor wereldwijde vrede!

**Herdenking** - 24 februari gaat de oorlog in Oekraïne zijn derde jaar in.

We roepen iedereen op om op deze tweede "verjaardag" van de Russische invasie in Oekraïne samen en persoonlijk mee te doen aan de herdenking voor alle slachtoffers van alle oorlogsgeweld wereldwijd.

Om hier uiting aan te geven is er voorafgaand aan het zingen, op het plein vóór de Lucaskerk aan de Hoogstraat te Vlaardingen en in het ernaast gelegen Stiltecentrum, gelegenheid in alle rust een bloem te leggen, een bloeiend plantje te zetten, een kaarsje of kaars aan te steken, of op een andere manier symbolisch solidariteit te betonen.

Het kán, het hoeft niet, maar we nodigen Vlaardingers hier graag voor uit. Het kan de hele dag, wel het liefst 's middags tussen kwart voor één en kwart voor twee.

De activiteiten Herdenken en Samen zingen voor Vrede zijn, met lokaal Amnesty, De Windwijzer, en Platform Ander Vlaardingen, voorbereid door PAX Ambassade van Vrede

**Let op! Violenactie 2024 t.b.v. de Wijkkas, snel bestellen want op = op**

Ook dit jaar gaan we weer zakken violen verkopen en de opbrengst is ook deze keer voor de "wijkkas"

Er zijn zakken met de kleuren:

gevlamd paars, geel, blauw, donkerpaars gevlamd en gemengd.

De prijs van een zak violen bedraagt € 10,00. Bestel gul, ook leuk om cadeau te geven. U betaalt vooraf, contant, per bank of per tikkie.

U kunt de violen vóór **4 maart** bestellen bij:  
 Ada Mooij, e-mail [adamooij@ambachtoost.nl](mailto:adamooij@ambachtoost.nl) of tel. 06 44 45 73 28 of Whatsapp.  
 Of u bestelt via de bestellijst die vanaf zondag **25 februari** in de kerk ligt.

Op zaterdagmorgen **9 maart** kunt u de violen ophalen in de kerk, u hoort nog hoe laat.

### Agenda Bethel Theaterclub

- 1 maart Sonny Boy
- 8 maart Francis van Broekhuizen
- 24 april Tineke Schouten



Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom.

Neem dan contact op met Carina Kal

[carinakal@ambachtoost.nl](mailto:carinakal@ambachtoost.nl) of

Yvonne Schoonhoven [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl)

NB. Houd er rekening mee dat sommige voorstellingen al uitverkocht kunnen zijn!

**Ds. Yvonne Schoonhoven**

### Donderdagactiviteiten

1 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
2 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Troostkantine	
3 <sup>e</sup> donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
	18.00 uur Moderne Profeten	Eerst samen eten; aanmelden maandag voorafgaand aan de donderdag

### We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
 Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.



- Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)

Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep

<https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUnQVMED6M6rzZUhB>

Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar

[pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl)

## **Agenda:**

### **Zondag 25 februari**

Dienst – Ds. Rianne Noordzij 10.00 uur

Geen club of Provider

### **Maandag 26 februari**

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

### **Dinsdag 27 februari**

Cantorij 20.00 – 21.30 uur

### **Woensdag 28 februari**

Koffie met lunch 10.30 uur

Avondgebed 19.30 uur

### **Zaterdag 2 maart**

Oud Papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

### **Zondag 3 maart**

Dienst – Ds. Freek Bakker 10.00 uur

Provider 19.00 uur

## **Gedicht/tekst van de week**

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

### **Ik hoop op mensen**

*(Paul van Vliet)*

Ik hoop op mensen  
die bergen verzetten  
die door blijven gaan  
met hun kop in de wind.

Ik bid om mensen  
die risico's nemen  
die vol blijven houden  
met het geloof van een kind.

Ik hoop op mensen  
die blijven vertrouwen  
die van tevoren niet vragen  
voor hoeveel en waarom.

Ik bid om mensen  
die door blijven douwen  
van doe het maar wel  
en kijk vooral niet om.

Ik bid om het beste  
van vandaag en morgen.

Ik bid voor het mooiste waar ik van hou  
zoek naar het maximum  
wat er nog inzit  
in vandaag, in morgen in mij en in jou.

*Ingezonden door Cobie van der Vlies*