

Jaargang 4, nr. 11

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

15-3-2024



Bij de dienst van zondag 17 maart

In deze dienst gaat ds. Laura van Weijen voor.

We lezen vanmorgen de woorden van psalm 43 en het verhaal over de vrouw die het hoofd van Jezus zalft, een daad van moed. Met psalm 43 staan we stil bij het Geuzenverzet. Afgelopen woensdag werd de Geuzenpenning uitgereikt aan Layla Haidari, een vrouw die opkomt voor meisjes en vrouwen in Afganistan. Er zijn vrouwen die de moed hebben om op te staan en anderen recht te doen. Vanmorgen is het de vijfde zondag onderweg naar Pasen met de naam Judica, doe mij recht. Dat kan een smeekgebed tot God zijn, maar God werkt niet buiten mensen om. Tot op vandaag wordt dit gebed uitgeschreeuwd door mensen. Tot op vandaag klinkt het appel om gerechtigheid.

*'opdat ook wij , o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in alle pijn,
waarmee de mensen mensen zijn.*

Ds. Laura van Weijen

Stille Week

Het is mooi om als wijkgemeenten meer samen op te trekken en de krachten te bundelen. Vorig jaar werkten wijkgemeente Holy en wijkgemeente Ambacht-Oost in twee diensten in de Stille Week samen: Goede Vrijdag en de Paaswake.

Dit jaar doen alle Wijkgemeenten de hele Paasdriedaagse met elkaar.

Op Witte Donderdag zijn we in de Bethelkerk, op Goede Vrijdag in Kerkcentrum Holy en de Paaswake is in de Rehobothkerk. Op deze laatste twee avonden is de Bethelkerk dus gesloten. Paasmorgen wordt uitbundig gevierd in elke wijk.

We kijken uit naar een mooie invulling van de Stille Week en Paaszondag.

Namens alle voorgangers,

pastor Annabell de Jong



Vespers in de Bethelkerk

(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)

Zondagmiddag 17 maart 2024 om 17.00 uur

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Voorganger: pastor Guus Ruijl

Thema: 'De zin van alles.....' uit Job

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2023/2024 houden we ons bezig met onder andere het boek Job, onderdeel van de wijsheidsliteratuur. Vandaag teksten uit Job 30 en 31.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 uur in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten

mail: corkees29@gmail.com tel: 06 25108182

**Voor de 50^{ste} keer de Johannes Passion in de Grote Kerk
door Gloria Toonkunst Vlaardingen
Zaterdag 16 maart**



Zaterdag 16 maart 2024

Grote Kerk, Markt Vlaardingen
Aanvang om 20.00 uur
Deuren open om 19.15 uur

Toegangsprijs € 25,-

(inclusief programmaboekje en koffie/thee in de pauze)

Kaarten verkrijgbaar bij:

- Expert Schipper, De Loper 27, Vlaardingen
- Van Uffelen Mode, Veerplein 12, Vlaardingen
- Bij leden van het koor of via email: secretaris@gloria-toonkunst.nl

GLORIA TOONKUNST VLAARDINGEN

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Berend Eijkhout
Bariton (Christus)

Adrian Fernandes
Tenor (Evangelist)

Merel van Geest
Sopraan

Marie Anne Jacobs
Alt

Johan Vermeer
Bas

Jan Willem Schaafsma
Tenor

Arjen Leistra
Organist

Dordrechts Kamerorkest
Baroque orkest

Bas van Houte
Dirigent

Biertje met de

dominee

Woensdag 20 maart is er voor de 2^e keer "Biertje met de dominee" in Café Mes om half 8 tot circa half 10. Een wijntje, fris of iets anders drinken kan natuurlijk ook. Het eerste rondje betalen wij. Het biertje met de dominee is deze keer met Bart Starreveld en Hanneke Blom.

Het thema is Vier het leven; hoe doe jij dat?

We houden het gesprek bewust in een café, omdat voor veel mensen de kerkdrempel te hoog is.

Bovendien wordt van oudsher het gesprek over het leven in de kroeg gevoerd. Om ook mensen buiten de kerk te bereiken vragen we je hulp. Je kunt ons helpen door mensen uit te nodigen en/of mee te nemen om wat te komen drinken.

Zeg het dus voort en wees van harte welkom!

Hanneke Blom

BIERTJE MET DE DOMINEE

VIER HET LEVEN
HOE DOE JIJ DAT?

WOENSDAG
20 MAART
19:30 UUR
CAFE MES
SCHIEDANSEWEG 17

MET BART (CENTRUM WEST) EN
HANNEKE (WINDWIJZER)

Avondgebed woensdag 20 maart

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de bijbel.



Thema: 'Jezus en een vrouw bij de bron'

We lezen van een ontmoeting bij een waterput. Jezus en een Samaritaanse vrouw komen in een gesprek dat al snel de diepte in gaat. Een diep theologisch gesprek en toch ook gewoon gekenmerkt door het dagelijks leven.

Liturg: Annabell de Jong

Muziek: Tabea Lanzke

Aanvang: 19.30 uur

Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen
Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

Moderne Profeten

Bisschop Tiny Muskens | Provoceren

21 maart 18:00 begint met een gezamenlijke maaltijd. Graag tot 18 maart aanmelden (i.v.m. de voorbereiding van het eten).

Is het profetische bijzonder? Gaat het altijd om bijzondere figuren in de profetische traditie, getalenteerde en gedurfde mensen.

Deze aflevering laat zien dat het profetische ook heel gewoon kan zijn. Tiny Muskens was een heel gewoon iemand. Een boerenzoon uit het kleine Brabantse dorp Elshout.

Zijn gewoonheid is zijn kracht. Met die gewoonheid durfde hij de opgeblazenheid van mensen door te prikken en te provoceren. Hij was ook bijzonder: hij werd bisschop van Breda. En juist als bisschop durfde hij gewoon te blijven én te provoceren.

Pastor Annabell de Jong



Seniorenpaasviering 22 maart Kerkcentrum Holy

De seniorenkerstviering, een gezamenlijke activiteit van wijkgemeenten Ambacht-Oost en Holy afgelopen december was een succes en smaakte naar meer.

Daarom hebben we besloten om ook een gezamenlijke seniorenpaasviering te organiseren.

In de Onderweg zijn een paar foutjes geslopen in de berichtgeving daarover.

Dus voor alle zekerheid hierbij de juiste informatie: het is **geen** avondmaalsdienst.

De viering zal zijn op **vrijdag 22 maart om 15.00 uur** in kerkcentrum Holy.

De vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor zal medewerking verlenen en Piet George Klootwijk zal het orgel bespelen. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Van harte welkom!

Wij als voorgangers kijken ernaar uit!

Ds. Yvonne Schoonhoven en Petra Nijboer

Theatervoorstelling "Zelensky hier" op 22 maart in de Stadsgehoorzaal

Op vrijdag 22 maart is de voorstelling "Zelensky hier" in het kader van de Geuzenmaand te zien in de Stadsgehoorzaal.

David de Beer, Marian van Herp en Pieter Wapenaar bezochten namens PAX-Ambassade voor Vrede Vlaardingen de try-out, die op 2 juni in theater Bellevue in Amsterdam plaatsvond.



De voorstelling is een flitsende voorstelling met sketches, filmpjes van zijn komische tv-shows, teksten uit redevoeringen, brieven. Wat in de voorstelling naar voren komt, is dat Zelensky niet alleen maar komiek is. Hij had zich heilig voorgenomen om niet zoals zijn voorgangers te zwichten voor corruptie. Dat is een voortdurend gevecht, omdat niet al zijn oude vrienden en medewerkers daar in mee kunnen gaan. Bovendien is hij in een oorlog verzeild geraakt, die een geheel eigen dynamiek heeft en waarin feiten lang niet altijd meer zijn na te trekken. Wij hadden gehoopt dat de voorstelling niet meer in de schaduw van de oorlog zou worden opgevoerd, maar die hoop bleek ijdel. Het is niet te verwachten dat voor 22 maart de vrede uitbreekt.

De voorstelling begint om 20:30 uur. Kaartjes kosten 15 euro en zijn te bestellen via: <https://stadsgehoorzaal.nl/programma?q=Zelensky>.

Voor scholieren van klas vier en hoger van het Voortgezet onderwijs is er een gratis middagvoorstelling.

De schrijver van het stuk, cabaretier Patrick Nedeboorn legde in de uitzending van Op1 op 22 februari uit, waarom hij zo gefascineerd is door de persoon van Zelensky: <https://www.facebook.com/reel/3837284529836773>.

Pieter Wapenaar

Bethelcafé

Donderdag 21 maart is het Bethelcafé weer geopend. Omdat het feest van Pasen er aan komt willen we dat ook hier een beetje laten doorschemeren. Dit keer zal er ook een tafel staan met mooie kaarten e.d. gemaakt door Siep Sterrenburg en Magda Akkerman.

De laatste keer was het gezellig druk.

We hopen u allen weer te ontmoeten tussen 14.30 en 16.30 uur.

Carina Kal



Troostkantine

Donderdag 28 maart van 14.30 – 16.30 uur (i.p.v. 14 maart)

De gespreksgroep "Stukjes & Beetjes".

Vorige week donderdag 7 maart hadden we de eerste bijeenkomst, onder de inspirerende leiding van Ds. Marloes Meijer. De deelnemers hebben gestemd op de thema's die ze graag op de vervolgvonden onder de loep willen nemen. Dat levert het volgende programma op:
 Donderdag 11 april – God, Jezus, Heilige Geest
 Donderdag 2 mei – Schepping; Geloof & wetenschap
 Woensdag 15 mei – Goed en fout, schuld, vergeving
 Donderdag 30 mei – Verlies, twijfel, vertrouwen
 Donderdag 13 juni – Gerechtigheid, vrede
 Donderdag 27 juni – Koninkrijk van God
 Aanvang telkens 19.30 uur.



Als je de eerste keer niet kon, kun je op 11 april nog aansluiten!

Meld je in dat geval vóór 11 april aan bij:

Annabell pastor@ambachtoost.nl

of Yvonne yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl

Later dan 11 april kun je niet meer aanhaken, vanwege het vertrouwen in de groep.

Annabell & Yvonne

Uit de Windwijzer

Vrijhedenwandeling op zondag 24 maart om 14:00 uur

Als vervolg op de lezing van Zin op Zondag door Camiel van Zilfhout sluiten we aan bij de Vrijhedenwandeling die op zondagmiddag 24 maart wordt verzorgd door de gidsen van het ServiceTeam Vlaardingen. We vertrekken om 14.00 uur vanaf De Windwijzer. De wandeling brengt je langs plaatsen in de Oostwijk die symbool staan voor een mensenrecht. Mensenrechten die we vieren door erbij stil te staan én in beweging te komen. We verzamelen rond 13.45 uur bij de Windwijzer en vertrekken om 14.00 uur.

In eerdere berichtgeving stond een andere tijd vermeld (15.00 uur in plaats van 14.00 uur). De wandeling start dus een uur eerder.

Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Hanneke Blom

Agenda Bethel Theaterclub

24 april Tineke Schouten



Donderdagactiviteiten

1 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
2 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Troostkantine	
3 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé 18.00 uur Moderne Profeten	Open inloop, iedereen is welkom! Eerst samen eten; aanmelden maandag voorafgaand aan de donderdag

MET SPOED GEZOCHT:



Bezorger voor de Onderweg (vanaf 13 jaar)

Voor de Oostwijk en de wijk rond de Maasboulevard zijn wij op zoek naar een bezorger.

De wijk bestaat uit ongeveer 65 adressen, waarbij eens in de twee weken bezorgd moet worden tussen donderdagavond 18.00 uur en zaterdagmorgen 12.00 uur. De bezorging zal je hooguit 1,5 uur kosten, dus genoeg tijd over om er nog een baantje naast te hebben

en op deze manier heb je een leuke bijverdienste.

Heb je interesse of vragen, bel gerust naar Linda Klootwijk 06-30681792, wellicht kunnen oudere lezers dit bericht even doorgeven aan klein-/buurkinderen of neefjes/nichtjes.

Is er iemand, die wel zou willen bezorgen, maar waarbij de Oostwijk lastig is? Geef dit dan ook door. Er zijn regelmatig andere wijken beschikbaar.

Linda Klootwijk

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.
- Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)
Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep
<https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUnQVMED6M6rzZUhB>
Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar pastor@ambachtoost.nl



Buurtbezem

Zaterdag 23 maart is het weer Clean Up Day in Vlaardingen. En uiteraard doen we daar als Buurtbezem Oud Ambacht aan mee! We verzamelen zoals altijd om 10.00 uur bij de Bethelkerk en geven de buurt weer een lekkere schoonmaakbeurt! 🧹🧹🧹🧹



Agenda:

Zondag 17 maart

Dienst – Ds. Laura van Weijen 10.00 uur
Vesper 17.00 uur
Club 19.00 uur

Maandag 18 maart

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 19 maart

Cantorij 20.00 – 21.30 uur

Woensdag 20 maart

Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 21 maart

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

Moderne Profeten 18.00 uur

Vrijdag 22 maart, Seniorenpaasviering**met WG Holy in Kerkcentrum Holy**

ds. Yvonne Schoonhoven en Petra Nijboer 15.00 uur

Zaterdag 23 maart

Buurtbezem Clean Up Day 10.00 – 12.00 uur

Zondag 24 maart

Dienst – Ds. Guus Fröberg 10.00 uur

Provider 19.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Psalm 43

Ben jij God, doe mij recht dan.

Ja, de leugen regeert wél:
zwendelaars hebben de macht.

Jij was mijn god, mijn baken en burcht.

Mag ik jou niet meer binnen?

Daarom loop ik er haveloos bij
gekweld en vernederd.

Stuur naar mij toe
lichtgevende voeten
dat die mij voorgaan
tot waar Gij zijt.

Dat mijn ziel niet wegkruipt.

Dat Gij
mijn gezicht bevrijdt.

Mij wikt en zegt ja.

Uit: Huub Oosterhuis - 150 psalmen vrij

PAASCOLLECTE 2024 GA MEE

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Vlaardingen, maart 2024

Beste gemeenteleden,
Het is bijna Pasen, het belangrijkste feest van de kerk. Het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Die blijde boodschap van geloof, hoop en liefde mogen we delen met iedereen om ons heen, dichtbij en ver weg.

Met het jaarthema 'Ga mee!' daagt de Protestantse Kerk ons als gelovigen én als gemeente uit om samen op pad te gaan. Om in onze eigen gemeente in gesprek te gaan met elkaar, om contact te leggen met andere christenen in onze omgeving en te verkennen hoe we samen vanuit Gods liefde kunnen leven.

Als gemeente zetten wij ons ervoor in dat iedereen zich thuis voelt. Met een diversiteit aan activiteiten voor mensen binnen en buiten de kerk, met diaconale en pastorale zorg, door samen te vieren, te zingen, te bidden en te leren. Zo inspireren en bemoedigen we elkaar en kunnen we samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Om alle activiteiten die daaraan bijdragen te organiseren, is naast de inzet van mensen ook geld nodig. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk in onze gemeente met een extra bijdrage. Dan blijven nu en in de toekomst waardevolle en inspirerende activiteiten mogelijk en vormen we samen een krachtig getuigenis van Gods goedheid in de wereld.

Voor een verzoek om deze extra bijdrage bent of wordt u benaderd via briefpost of e-mail. Heeft u geen verzoek ontvangen, dan is uw extra bijdrage uiteraard welkom op IBAN NL18 RABO 0373 7308 37, onder vermelding van 'Paascollecte 2024' en zo mogelijk uw registratienummer.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Een goede Stille Week en een gezegend Paasfeest toegewenst.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Koen Korving, voorzitter

